

12^{de} zondag door het jaar

Uit het evangelie volgens Mattheüs

Wees niet bang voor mensen die slechte dingen over jullie zeggen.
Want alles wat verborgen is, zal zichtbaar worden.
En alles wat geheim is, zal bekend worden.
Alles wat ik jullie vertel, is nu nog geheim.
Ik vertel het alleen aan jullie.
Maar jullie moeten ervoor zorgen
dat het overal bekend wordt.
En dat iedereen het hoort.
Jullie moeten niet bang zijn voor de mensen.
Ze kunnen wel je lichaam doden, maar niet je ziel.
Je moet alleen bang zijn voor God,
want Hij kan iemand met lichaam en ziel vernietigen in de hel.

Mussen kosten bijna niets,
Je hebt er al twee voor een paar cent.
Toch valt er dankzij de macht van God, jullie Vader,
geen mus zomaar dood op de grond.
Je hoeft dus niet bang te zijn.
Jullie zijn voor God veel belangrijker dan mussen.

Jullie moeten de mensen vertellen dat jij bij mij hoort.
Dan zal ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen
dat jullie bij mij horen.
Maar stel dat jullie tegen de mensen zeggen:
'Ik ken Jezus niet'.
Dan zal ik ook tegen mijn hemelse vader zeggen dat ik jullie niet ken.



overweging

Je zult maar gevraagd worden om alles
wat nu nog geheim is, aan anderen te moeten door vertellen.
Je zult maar opgedragen krijgen dat geheim
zo door te geven, dat ieder het kan horen,
en nog wel door je eigen stem en optreden.
Gaat dat niet een beetje te ver?
Gaat Jezus hier niet een beetje, misschien zelfs veel te ver?

Misschien is het een woordenspel.
Misschien ook erg door de context ingegeven.
Men zegt vaak, dat wat Jezus zegt, waar is.
Dat wij beter elkaar kunnen liefhebben ... dat is toch waar?
Dat wij elkaar geven wat we nodig hebben om te kunnen leven ... dat is toch waar?
Waarheid in Bijbelse zin is dat wat 'ont – dekt' moet worden.
Dat was toegedekt was, moet ont – dekt worden,
mag dus door ieder gezien en gehoord worden.
Het zal niet alleen voor God bekend zijn,
neen, het mag bij iedereen bekend worden.
Dat lijkt de boodschap van het evangelie van vandaag!
Dus die boodschap, dat ieder mens mag leven
en dat wij ieder mens dat geven wat het leven mogelijk maakt,
die boodschap mag niemand onthouden worden.
Die is waar, waar mensen ook zijn, wie ze ook zijn.
Die boodschap geldt iedere mens.

Dan mag waar worden wat het evangelie óók zegt:
dat we niet bang hoeven te zijn,
want iedere mens zal kunnen aanvoelen
wat waar is, en dat ieder mag leven,
dat ieder de ander mag, zelfs moet laten leven.
Dat wij ons zelf daarbij in de waagschaal zetten
lijkt dan niet meer zo vreemd.
Mensen kunnen mensen vertellen wat zij behoeven,
wat mensen elkaar het beste kunnen geven om mens te zijn.
Was het daarom dat Gods Zoon mens werd,
om zelf te ervaren wat het is om mens te zijn
en om als van mens tot mens te kunnen spreken
over wat waar is voor ieder, waar voor de wereld?
Mensen hebben mensen nodig.

Dan is het goed te kijken naar waarom Jezus
zijn leerlingen zo wil bemoedigen
als Hij hen de wereld instuurt met deze boodschap:
te 'ont – dekken' wat verborgen waarheid lijkt.
Hij wil zijn leerlingen, Hij wil ons bemoedigen
en ons daarom uitzenden als zijn medewerkers.
Wij krijgen wellicht daar de kriebels van,
Wij, kwetsbare mensen, kunnen iets doen
voor even kwetsbare anderen.

Zo laat dit kleine stukje evangelie zien
hoe angst en kwetsbaarheid enerzijds,
en de kracht en de overtuiging anderzijds
een rol spelen bij dit alles.
Kracht en kwetsbaarheid hoeven geen tegengestelden te zijn,
ze kunnen polen van het menselijk bestaan kunnen zijn
polen die elkaar aanvullen.

Krachtig wordt de boodschap als je merkt
wanneer de ander je woorden opneemt en er iets mee kan.
Krachtig wordt de boodschapper,
wanneer hij merkt dat de ander luistert naar hem.
Kracht ontstaat in de relatie tot de ander met wie je bent
en voor wie je je kracht te nutte maakt.
Kracht zonder tederheid verwordt tot blinde macht.
Binnen het geloof ervaren we dan de excessen
van een theocratie waarin een beroep gedaan wordt
op de 'zogenaamde wil van God'
om door te voeren wat wij zelf graag willen.
Wie te krachtig mensen wil leiden, zal slachtoffers maken.

Kwetsbaarheid bestaat ook dankzij de relatie met een ander.
Kwetsbaarheid beoogt de ander niet groter of kleiner te maken,
maar beoogt elkaar recht in de ogen te kunnen zien.
Kwetsbaarheid zonder kracht kan de mens tot slaaf of voetveeg maken.
Wie mensen alleen maar laat hangen in het vage,
zal het verliezen door hen aan hun lot over te laten.

Kracht behoeft kwetsbaarheid,
en kwetsbaarheid kan niet zonder kracht.
Wie niet leert om te gaan met kracht en kwetsbaarheid, maakt brokken.
Brokken bij wie? In alle geval bij de toehoorders.
Dus – zegt Jezus – als je naar mensen gaat,
moet je eerst proberen uit te vinden wat zij nodig hebben.
Met andere woorden: onderzoek eerst op wat voor een bodem je staat,
proef de sfeer, proef de stemming en laat je daardoor wat gezeggen.
Dat zal ze boodschap krachtiger maken,
omdat je weet hoe het aankomt bij mensen.
En evenzeer: als je naar mensen toe gaat, wees dan kwetsbaar.
Leg je ziel erin, en weet dat wat jij vreest,
ook door anderen gevreesd wordt.
Speel daar op in, dan heb je mensen al voor je gewonnen.
Je hebt dan medestanders, en dat niet alleen,
dan ben je niet alleen, dan heb je vrienden,
lotgenoten, mensen die je verstaan en begrijpen.
Dat is zoveel als 'maak je eerst kwetsbaar
om zo krachtig de boodschap te verkondigen'.
En omgekeerd: 'Wees krachtig,
omdat de boodschap over zo kwetsbare dingen van het leven gaat'.

Kwetsbaarheid betekent niet dat we alleen maar lief voor elkaar mogen zijn.
Kwetsbaarheid heeft kracht nodig,
en door die kracht worden mensen geroepen
te luisteren naar elkaar, en elkaar de waarheid te vertellen.
Beste mensen, kracht betekent niet dat we alleen maar elkaar moeten regeren,
kracht heeft tederheid nodig,
want die voorkomt dat we in den blinde idealen nalopen
en ons als het ware wapenen met dynamiet
om ergens als een zelfmoordcommando anderen tot onze mening te dwingen.
De tederheid zorgt er dus voor, dat we de behoefte van de ander zien en respecteren.

p. Hans Vossenaar ofm



Voorbede

**Bewarende God,
Gij, die ons in jouw dienst roept
en ieder van ons bemint,
wees het licht van onze ogen
dat wij U mogen zien
in ons en in elkaar.
Dat wij zo Uw boodschap van liefde en waarheid
voorleven aan anderen.**

**Bewarende God,
Gij die ons scheidt in uw beeld en gelijkenis,
open onze oren voor Uw gidsend woord.
Wijs ons de weg die U met ons wilt gaan,
zodat wij werkelijk tot leven komen
en anderen tot leven brengen,
elkaar de wegen gunnend
van bewaring en barmhartigheid.**

**Bewarende God,
Gij die ieder van ons bewaart
en niemand verloren laat gaan,
open ons hart voor de tekorten van elkaar,
en leer ons elkaar te bemoedigen
en vergeving te schenken aan elkaar.
Leer ons onze kwetsbaarheid aan te wenden
in onze contacten met elkaar.**

**Bewarende God,
Gij die ieder van ons bemoedigt
en ons zendt tot elkaar,
laat niemand bevreesd zijn
om verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar.
Leer ons om te zien naar elke ander
en samen te dragen wat ons gegeven wordt.**