

## Parochiecentrum

Open: maandag t/m vrijdag 9.00 – 12.00 uur  
Adres: Park 55, 5671 GC Nuenen  
Telefoon: 040 283 1210  
Email: [secretariaat@parochienuenen.nl](mailto:secretariaat@parochienuenen.nl)  
Website: [www.parochienuenen.nl](http://www.parochienuenen.nl)  
Facebook: [www.facebook.com/heiligkruisnuenen](http://www.facebook.com/heiligkruisnuenen)

## Pastores:

Pastor drs. J.H.J.M. (Hans) Vossenaar ofm MA

Pastoraal werker drs. R. (Rita) van Eck

p/a Park 55, 5671 GC Nuenen

040 283 1210

Afspraak pastoor of pastoraal werker  
via het parochiesecretariaat

Buiten kantoor uren zijn de pastores  
bereikbaar via 040-283 1210. U wordt dan doorgeschakeld.



**parochie heilig kruis**  
nuenen gerwen nederwetten



**parochie  
info**

## **Algemene informatie**

### **Vieringen**

H. Clemens, Park 53, Nuenen

zaterdag: 18.30 uur

zondag: 11.00 uur (1 oktober - 1 mei)

                  09.30 uur (1 mei – 1 oktober)

St. Clemens, Heuvel 15, Gerwen: zondag: 11.00 uur

H. Lambertus, Hoekstraat 46, Nederwetten: zondag: 09.30 uur

*Afwijkende tijden worden gepubliceerd in het Parochienieuws, Van Week tot Week en/of de plaatselijke pers.*

### **Kerkbijdrage**

Nuenen:       rek. nr. NL26RABO 0137 404 646

Gerwen:       rek. nr. NL54RABO 0137 404 239

Nederwetten: rek. nr. NL55RABO 0137 498 020

Deze rekeningen staan op naam van Parochie Heilig Kruis Nuenen.

### **Parochieblad en periodieken**

Parochienieuws (6x per jaar)

Van Week tot Week: elke 14 dagen. Ligt achter in de kerken.

Op aanvraag per mail.

Kerkapp

Wekelijkse kerkberichten in Rond de Linde en De Nuenense Krant

## Een stukje geschiedenis van de Nuenense parochies

De oudste schriftelijke bronnen over de Nuenense parochies treffen we aan vanaf 1107. Deze zijn afkomstig van de Abdij van Sint-Truiden die de parochies van Nuenen en Gerwen bediende. De eerste St.-Clemenskerken in Gerwen en Nuenen dateren uit de jaren 700 - 800. De kerk van Gerwen was de moederkerk, waaruit later die van Nuenen is voortgekomen.

De eerste parochiekerk van Nederwetten, de H. Lambertuskerk werd omstreeks 1250 gebouwd. In de loop der eeuwen zijn deze kerken meermalen afgebroken en herbouwd.

In 1810 tijdens de Franse Tijd vormde Nuenen met Gerwen een gemeente, in 1821 werd daar het dorp Nederwetten bijgevoegd.

De oude H. Clemenskerk van Nuenen raakte in de eeuwen na de reformatie (1648) in verval. Uiteindelijk werd ook de nog resterende toren in 1885 afgebroken. Intussen was aan het huidige Park een nieuwe kerk gebouwd (architect Carl Weber, 1872)

Toen Nuenen zich in de jaren 50 van de vorige eeuw ging uitbreiden in westelijke richting, werd aan de Jacob Catsstraat de tweede parochiekerk van Nuenen-dorp geprojecteerd, met als bouwpastoor Jan van Oosterhout. Het kerkgebouw, in gebruik genomen op 17 juli 1964, was ontworpen door architect J. de Jong in stijl van de Bossche School. Omdat de uitbreiding van de gemeente beperkt bleef en het kerkbezoek terugliep fuseerde de Andriesparochie per 1 januari 1999 met de H. Clemensparochie. Per 1 januari 2004 is de kerk aan de eredienst onttrokken en in 2007 gesloopt.

De middeleeuwse kerk van Nederwetten, aan de Dommel, werd ook afgebroken, op de toren na. De nieuwe Lambertuskerk van Nederwetten (architect E. Corbey) verrees in 1894-1895.

In Gerwen staat nog de laatmiddeleeuwse kerk, die niet meer in gebruik is bij de parochie. In 1967 is nabij deze kerk het , huidige, kerkgebouw in gebruik genomen. (architect E.Nijsten)

De drie parochies van Nuenen, Gerwen en Nederwetten zijn per 1 april 2013 samengevoegd onder de naam Parochie Heilig Kruis. Haar grenzen zijn dezelfde als die van de gemeente Nuenen c.a.

## Vrede en alle goeds!

**Met deze aloude en warme groet van Sint Franciscus heten we allen welkom die zich betrokken voelen bij onze parochie.**

Onze parochie is een gemeenschap van mensen die zich met elkaar verbonden weten in hun geloof en overtuiging dat het evangelie van Jezus Christus, de blijde boodschap, zichtbaar en voelbaar moet zijn in onze wereld.

Leven met het evangelie als voorbeeld betekent voor ons in de praktijk:

- Elkaar liefhebben met voortdurende zorg en aandacht.
- Elkaar vrijheid gunnen in denken en handelen in onderling respect voor ieders geloofsbeleving.
- Geloven in de gelijkwaardigheid van ieder mens.
- Leven in het besef dat het goede in de mens voortkomt uit een onzienbare en onzegbare macht, die wij God noemen.

## Kerk en wereld in beweging

Onze samenleving en onze kerk zijn voortdurend in beweging. Dus ook de wijze waarop mensen hun geloof beleven en daar vorm aan geven. Die ontwikkelingen vinden we waardevol voor onze gemeenschap.

Deze info geeft een korte samenvatting van de activiteiten waarmee we in onze parochie ons geloof en onze overtuiging willen uiten in woord en daad.

Wij hopen dat we elkaar – ook in persoonlijke ontmoeting – kunnen inspireren.

De pastores van de parochie Heilig Kruis

Hans Vossenaar ofm., pastoor

Rita van Eck, pastoraal werker

## **De parochie: gemeenschap van vrijwilligers**

Onze parochie is gelukkig met de vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze gemeenschap. Ze wil actief, eigentijds, open en gastvrij zijn. Openheid betekent: oprechte belangstelling hebben voor wat er leeft onder de parochianen en daarvan leren. Gastvrij betekent: ieder die zich betrokken weet bij de parochie kan aan de activiteiten deelnemen.

## **Pastores en vrijwilligers**

*De pastoor* geeft leiding aan de parochie in samenspraak met de *pastoraal werker*, het *bestuur* en de *pastoraatsgroep*. Bij het bestuur ligt de nadruk vooral op beheerszaken, zoals financiën en het onderhoud van de gebouwen. De pastoraatsgroep richt zich op het pastorale beleid. Dat beleid is gericht op het geestelijk heil van de parochiaan en de zorg voor elkaar.

Omdat de parochie gedragen wordt door vrijwilligers kunnen de pastores veel activiteiten aan hen overlaten. Zo is er voor de pastores tijd en ruimte om zich op hun hoofdtaken toe te leggen: pastorale zorg, liturgische vieringen en het inspireren van de vrijwilligers bij het uitoefenen van hun taken.

## **Kerntaak parochie**

De zorg voor elkaar, waartoe het evangelie oproept, vormt de kerntaak van de parochie. Om die taak goed te kunnen aanpakken zijn de werkzaamheden van pastores en vrijwilligers in vijf *werkvoelden* verdeeld:

- Diaconie: daadwerkelijke solidariteit met mensen die hulp nodig hebben.
- Levensbegeleiding: begeleiding rond zingeving- en levensvragen
- Catechese: vorming aan de hand van hedendaagse levensvragen

- Liturgie: God en elkaar ontmoeten in gezamenlijke vieringen
- Parochieopbouw: het faciliteren van de activiteiten van de werkvelden en de pastores

De voorzitters van de vijf werkvelden en de pastores vormen samen de pastoraatsgroep.

## **Oecumene**

Onze parochie kent al vanaf de jaren 60 een goede samenwerking met de Protestantse Gemeente Nuenen. Door een lokale Raad van Kerken worden allerlei gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zoals oecumenische vieringen en thema-avonden.

## **Drie kerken, drie geloofsgemeenschappen, één parochie.**

De parochie is in het gelukkige bezit van drie kerken. Het beleid van de parochie is erop gericht om de daaromheen bestaande geloofsgemeenschappen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten te inspireren en te stimuleren rondom en in hun eigen kerkgebouwen.

## **Instandhouding van de kerken**

De drie kerken en de bijbehorende gebouwen zijn eigendom van de parochie. Het onderhoud en alle bijkomende werkzaamheden moet de parochie zelf bekostigen; zij ontvangt geen bijdrage van bisdom of overheid. Dat geldt ook voor de salarissen van de pastores en de vergoedingen voor een paar medewerkers die geen vrijwilliger zijn.. Om al die kosten te kunnen dragen is de parochie afhankelijk van de bijdragen van de parochianen. Voor een aantal diensten (huwelijk, uitvaart, grafrechten en missen met een speciale intentie) moet zij kosten in rekening brengen.

Over haar financiële situatie doet de parochie jaarlijks verslag in Parochienieuws. Meer informatie over tarieven vindt u op onze website ([www.parochieheiligkruisnuenen.nl](http://www.parochieheiligkruisnuenen.nl))