



parochie heilig kruis
nuenen gerwen nederwetten

achtentwintigste jaargang no. 21

van week tot week

Openingstijden secretariaat: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 040-2831210

Website Parochie Heilig Kruis: www.parochienuenen.nl

Vieringen

H.Clemens Nuenen

Zaterdag 10 okt. 18.30 uur Viering; voorganger: pastor R.v.Eck
Zondag 11 okt. 09.30 uur Viering; voorganger: pastor P.Clement
11.00 uur Viering; voorganger: pastor P.Clement

H.Lambertus Nederwetten

Zondag 11 okt. 09.30 uur Viering; voorganger: pastor S.Kuijpers

St.Clemens Gerwen

Zondag 11 okt. 11.00 uur Viering; voorganger; pastor R.v.Eck

H.Clemens Nuenen

Zaterdag 17 okt. 18.30 uur Viering; voorganger: pastor S.Kuijpers
Zondag 18 okt. 09.30 uur Viering; voorgangers: pastor J.Vossenaar en pastor R.v.Eck
11.00 uur Viering; voorgangers: pastor J.Vossenaar en pastor R.v.Eck

H.Lambertus Nederwetten

Zondag 18 okt. 09.30 uur Viering; voorganger: pastor P.Clement

St.Clemens Gerwen

Zondag 18 okt. 11.00 uur Viering; voorganger; pastor P.Clement

Agenda:

Maandag 5 oktober	Nuenen – Guatemala
Dinsdag 6 oktober	Gelegenheidskoor
Donderdag 8 oktober	Werkgroep Liturgie Werkgroep Communicatie
Maandag 12 oktober	Klankbordgroep Gezamenlijke vergadering parochiebestuur en pastoraatsgroep
Dinsdag 13 oktober	PCI en werkgroep Diaconie
Woensdag 14 oktober	Redactieraad Kruiswoord

Corona



We blijven zorgzaam en waakzaam voor elkaar in deze tijd van aangescherpte maatregelen.

Op dit moment kunnen we nog verder met de manier zoals we de laatste tijd onze vieringen verzorgden. Religieuze bijeenkomsten tot 100 mensen zijn (gelukkig) nog steeds toegestaan op basis van de bekende RIVM regels.

Zorg voor elkaar: heb elkaar lief!

Collages achter in de kerk

De collages achter in de kerk worden al jarenlang verzorgd door Fien van Grootel en Theo Swinkels. Zij maakten de meest inspirerende en artistieke collages naar aanleiding van b.v. kerkelijke feesten of thema's. Zij hebben aangegeven hier mee te willen gaan stoppen maar gelukkig hebben we opvolgers voor hen gevonden omdat de collages door velen zeer gewaardeerd worden.

Bij deze bedanken wij hen hartelijk voor al het werk wat zij gedaan hebben.

dankjewel

4 oktober H. Franciscus van Assisi

Franciscus werd in 1182 in Assisi, Italië geboren, als zoon van een rijke lakenkoopman in Assisi, Umbrië, Italië. Hij groeide op in een tijd van vele spanningen: tussen keizer en paus, tussen steden onderling en tussen burgers (met geld) en adel (met macht).

De rijke burgers van Assisi lukte het de edelen de stad uit te jagen naar buurstad Perugia. Er ontstond een burgeroorlog tussen beide steden.

Aangedaan door de gruwelijkheden van de oorlog zwierf Franciscus rond. Zo had hij een bijzondere ontmoeting met een melaatse en kreeg een opdracht van de Gekruisigde: "Zie je niet dat mijn Huis in verval is. Ga heen en herstel mijn huis!" Tegelijkertijd hoorde Franciscus een preek over de uitzending van de apostelen: "neem niets mee.....". Zo verkoos hij de armoede en leidde een evangelisch leven, waarin de prediking van de liefde tot God, de mensen en de natuur (Franciscus praatte zelfs met de vogels) een voorname plaats innam. Voor zijn volgelingen, de Franciscanen, stelde hij een leefregel op die door Rome werd goedgekeurd. Hij stichtte ook een orde van slotzusters, Clarissen, en een gemeenschap van leken die sober en verstorven zouden leven, de derde orde of Orde van Franciscaanse Seculieren. Tevens legde hij de grondslag voor de prediking onder de mohammedanen. Franciscus stierf in het jaar 1226. Hij werd op 16 juli 1228 heilig verklaard door paus Gregorius IX. Franciscus ligt begraven in de "Basilica San Francesco" in Assisi. Tot op de dag van vandaag is hij voor honderdduizenden mensen over de hele wereld een inspiratiebron. Franciscus wordt herdacht op 4 oktober, de dag dat de R.K. Kerk Sint Franciscus gedenkt. Deze dag is natuurlijk ook bekend als Dierendag sinds 1930.

