

## Heilige Drie-Eenheid 7 juni 2020

Op het feest van onze Drie-ene God willen we het kruisteken waarmee wij altijd onze viering beginnen wat meer reliëf geven.

In de naam van + de Vader,  
die ons het leven geeft,  
die antwoordt op onze vragen  
en ons vrij laat.

In de naam van de Zoon,  
die in de wereld komt,  
het mensenleven deelt,  
onze broeder wil zijn,  
en ons voorgaat.

In de naam van de Geest,  
die onze harten verwarmt,  
ons denken verlicht,  
richting geeft aan ons handelen,  
en ons krachtig maakt. Amen.



### Exodus 34, 4b-6.8-9



De volgende ochtend vroeg klom hij de berg Sinai op, zoals de Heer gezegd had. Hij nam de stenen platen mee.

Toen kwam de Heer in een wolk naar beneden. Hij kwam naast Mozes staan en hij zei: 'Ik ben de Heer'.

Daarna ging de Heer voor Mozes langs. De Heer riep: 'IK ben de Heer! Ik ben een goede God. Ik zorg voor de mensen. Ik ben geduldig, trouw en vol liefde..

Meteen knielde Mozes. Hij boog diep voorover en zei: 'Heer, als u vertrouwen in mij hebt, ga dan toch met ons mee! Ik weet dat het volk van Israël ongehoorzaam is. Maar vergeef ons onze fouten en zonden. Laat ons alstublieft weer uw volk zijn!'

### Johannes 3, 16-18

'Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Want wie in de Zoon gelooft, zal niet veroordeeld worden.

Maar de mensen die niet in hem willen geloven, die zijn al veroordeeld. Zij zullen gestraft worden, omdat ze niet willen geloven in de enige Zoon van God.





## Overweging

Vanouds is ons overgeleverd, dat onze God in zich drie personen verenigt:

De Vader, de Zoon en de H. Geest.

Dat is een van die gegevens uit de traditie, zo lijkt het, die je als gelovige opneemt of niet, maar waar je verder warm noch koud van wordt.

Het gaat hier namelijk om zaken die je met je verstand toch niet kunt vatten; en we hebben al genoeg aan alle dingen om ons heen, zeker in deze tijd.

Maar aan de andere kant, wanneer de traditie ons iets aanreikt zoals vandaag, dan gaat het natuurlijk niet om louter een naam of een ingewikkelde redenering, maar dan gaat het om de plaats, de rol, die God inneemt in ons leven.

In de eerste lezing horen we hoe God zich voorstelt aan Mozes door zijn naam te noemen. God wil niet zomaar vanuit de hoogte op ons neerzien.

Hij wil met ons meetrekken zoals Mozes vraagt.

Hij is barmhartig en medelijdend, groot in liefde en trouw.

In onze dagen lijkt het wel alsof God steeds minder een rol speelt in het leven van de moderne mens.

In het gewone alledaagse leven kom je God niet zo tegen.

Dat beredderen we zelf wel, met werken en zorgen, met vallen en opstaan. We hebben daar kranten voor en televisierubrieken, die met een fijne neus precies weten wat we willen horen.

En..... met alle respect voor de journalistiek, het dagelijkse nieuws is vluchtig en voorbij voor je het weet. Daarbij is God niet aanwezig, wordt niet vernoemd. En misschien wel terecht.

Want nadenken over God kan alleen iemand die niet zomaar achteloos leeft;

dat kan alleen iemand die weet heeft van zegen en onheil, van vervoering en pijn, dat kan alleen iemand die sprakeloos is van verwondering over de diepte van het leven.

Het is merkwaardig dat in de H. Schrift nergens wordt geprobeerd om uit te leggen wie God is.

Hij is er gewoon.

Of liever: men komt Hem op het spoor wanneer mensen over hun lotgevallen beginnen te vertellen.

Hij heet dan ook, de God van Abraham, van Isaak of Jakob, de God van Mozes en Elia. enz.

God verschijnt heel vanzelfsprekend in het verhaal van mensen in de loop van de geschiedenis.

Wanneer de christelijke traditie spreekt over de drie-ene God, dan wil zij ons niet een of andere ingewikkelde formule voorleggen, een gedachtecronkel van theologen, maar dan probeert zij iets te verwoorden van wat mensen meemaken; dan probeert zij iets te verwoorden, aarzelend, voorzichtig, van dat mysterie dat ons leven draagt van dag tot dag. En dan schieten woorden vaak tekort.

We kunnen dat uit de weg gaan.

Onze tijd biedt mogelijkheden genoeg om te leven alsof God niet bestaat. Hij achtervolgt niemand alsof hij mensen naar zijn hand zou willen zetten. En er zijn dingen genoeg van dag tot dag die onze aandacht afleiden.

Toch verbaast het mij wel eens, dat we zoveel vragen en problemen, waar mensen mee worstelen gewoon laten liggen.

Idealen, verwachtingen, hoop, zin van het leven, eenzaamheid enz.,

dat zijn hooguit zaken voor iemand privé, maar dat zijn geen dingen waar je samen over praat en over nadenkt.

God op het spoor komen in het levensverhaal van mensen, dat betekent, dat we naar elkaars levensverhaal moeten luisteren, dat we ons eigen levensverhaal kwijt moeten kunnen aan een ander.

Dan pas kunnen we bemerken hoe Hij ons nabij is, bezielt, troost, moed geeft om verder te gaan, ons leven draagt.

God is niet zomaar een naam;

Zijn Naam is een verhaal;

een verhaal dat vertelt hoe Hij zich laat zien in het leven van zomaar een mens.

Deze God wordt ons door de traditie aangereikt als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Vader om aan te geven, dat Hij de bron is van alle leven,

Zoon om aan te geven dat Hij ons leven kent,

Heilige Geest omdat Hij de bezielende kracht is in het leven en in de gang van de tijd.

Wij zouden daar misschien nog andere namen aan toe kunnen voegen.

Dat kan, dat mag, wanneer wij Hem de ruimte geven om ook ónze God te zijn. Amen.

### **Bidden wij.....**

God, Vader, Zoon en Heilige Geest  
met drie in één kunt Gij de hele wereld aan  
en begint Gij opnieuw wat onbegonnen lijkt:  
blinden zien, doven horen,  
stommen spreken,  
lammen gaan en voor wie gevangen zaten  
gaat een bevrijde wereld open.

Met drie in één durft Gij het wonder aan  
dat stenen veranderen in brood,  
dat water verandert in wijn  
en dat eenlingen veranderen in gezworen kameraden.

Met drie in één doet Gij  
de honger naar gerechtigheid herleven.  
Dan wordt 'ontmoedigd zwijgen' tot 'waarheid doen',  
vandaag en vele dagen. Amen.

