



parochie heilig kruis  
nuenen gerwen nederwetten



negenentwintigste jaargang no 14



**van week tot week**

Openingstijden secretariaat: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel.  
040-2831210

Website Parochie Heilig Kruis: [www.parochienuenen.nl](http://www.parochienuenen.nl)

## Vieringen

### H.Clemens Nuenen

Zondag 25 juli	11.00 uur Viering; voorganger: pastor P. Peters
Zondag 1 aug.	11.00 uur Viering; voorganger: pastor R. van Eck
Zondag 8 aug.	11.00 uur Viering; voorganger: pastor J. Vossenaar
Zondag 15 aug.	11.00 uur Viering; voorganger: pastor J. Vossenaar
Zondag 22 aug.	11.00 uur Viering; voorganger: pastor J. Deckers
Zondag 29 aug.	11.00 uur Viering; voorganger: pastor J. Vossenaar
Zaterdag 4 sept.	18.30 uur Viering; voorganger: J. Vossenaar
Zondag 5 sept.	11.00 uur Viering; voorganger: pastor R.van Eck

### H.Lambertus Nederwetten

Zondag 25 juli	09.30 uur Viering; voorganger: pastor R. van Eck
Zondag 1 aug.	09.30 uur Viering; voorgangers: leden werkgroep
Zondag 8 aug.	09.30 uur Viering; voorganger: pastor J. Vossenaar
Zondag 15 aug.	09.30 uur Viering; voorganger: pastor J. Vossenaar en pastor R. van Eck
Zondag 22 aug.	09.30 uur Viering; voorganger: pastor J. Vossenaar
Zondag 29 aug.	09.30 uur Viering; voorganger: pastor R. van Eck
Zondag 5 sept.	10.30 uur Hooydonk viering; voorganger: pastor J. Vossenaar

### St.Clemens Gerwen

Zondag 25 juli	11.00 uur Viering; voorganger: pastor R. van Eck
Zondag 1 aug.	11.00 uur Viering; voorgangers: leden werkgroep
Zondag 8 aug.	11.00 uur Viering; voorganger: pastor P. Clement
Zondag 15 aug.	11.00 uur Viering; voorganger: pastor R. van Eck
Zondag 22 aug.	11.00 uur Viering; voorganger: pastor J. Vossenaar
Zondag 29 aug.	11.00 uur Viering; voorganger: pastor R. van Eck
Zondag 5 sept.	Geen viering

## **In onze parochie is overleden**

Mevr. J.T.H. de Brouwer-Pennings

Dhr. M.B. Habraken

Dhr. J. de Graaf

Mevr. H.J.M.A. van Gotum

Hr. G.J.C.M. Netten

Hr. W.J.A. Baltussen

Hr. Th.A.W. van de Kerkhof

Mevr. N.J. Eichholz-van Gils

Mevr. H. Messemaeckers-Faul

## **Agenda**

In de vakantieperiode kunt u actuele informatie vinden op onze website [www.parochienuenen.nl](http://www.parochienuenen.nl) de app chrch of via Facebook [www.facebook.com/heiligkruisnuenen](https://www.facebook.com/heiligkruisnuenen).

## **Vakantieperiode**

### Van Week tot Week

Tijdens de periode van de schoolvakanties, maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september, verschijnt Van Week tot Week niet. De eerstvolgende editie verschijnt dus op 8 september.

### Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat (Nuenen) is gedurende deze vakantieperiode alleen geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur.

### Pastores

Een van de pastores is altijd bereikbaar via nr. 040-2831210.

### Vieringen

In Nuenen is er geen viering op zaterdagavond m.i.v. zaterdag 24 juli t/m zaterdag 28 augustus.

Voor Gerwen en Nederwetten zijn er geen veranderingen.

## **Uw Rijk kome...**

Dagelijks bidden wij de woorden "uw Rijk kome" in het gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd. Dit gebed heeft Jezus aan zijn leerlingen geleerd toen zij Hem vroegen om hen te leren bidden, zoals Hijzelf bad. Zij vroegen om een gebed waaraan zij te herkennen waren als zijn leerlingen. Als Jezus ons leert bidden: "uw Rijk kome", waar bidden wij dan om? Achter die drie woorden gaat een hele wereld schuil. Het is de wereld van onze dromen, een bewoonbare wereld waarin plaats is voor iedere mens. Waar wij elkaar recht doen, daar is sprake van het Rijk Gods. Of met andere woorden: Ubi caritas, Deus ibi est; Waar God is daar is liefde. Jezus sprak over het Koninkrijk Gods in parabels.

Hij gebruikte allerlei beelden om duidelijk te maken hoe klein en bescheiden het Rijk Gods begint: het mosterdzaadje, de gist in de bloem, de verborgen parel in de akker, waar een mens alles voor wil verkopen. Het begint klein, maar het groeit uit tot een machtig geheel.

God wil daarbij de zorg van de mens afnemen om de toekomst aan God toe te vertrouwen, zoals Hij die beloofd heeft. De kern van Jezus' boodschap is dat het Rijk Gods mogelijk is. Het Rijk Gods gaat over de volheid van het leven dat hier en nu begint. Ook al ervaren wij in onze wereld nog zoveel macht, geweld en onderdrukking. Op de vraag wanneer het Rijk van God zal komen, antwoordde Jezus: "Je kunt niet zeggen: Kijk, dáár is het of hier is het, want het is midden onder u." De mens zelf is er helemaal bij betrokken en zo mogen wij tekenen van gerechtigheid doen. Wij kunnen niet alle onrecht uitbannen, maar wel de hoop bewaren dat zij niet het laatste woord krijgt in deze wereld. En daarom blijven wij bidden: "uw Rijk kome."