



parochie heilig kruis
nuenen gerwen nederwetten

negenentwintigste jaargang no 20

van week tot week

Openingstijden secretariaat: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 040-2831210
Website Parochie Heilig Kruis: www.parochienuenen.nl

Vieringen

H.Clemens Nuenen

Zaterdag 27 nov. 18.30 uur Viering; voorganger: pastor R. van Eck
Viering met de Vormelingen
Zondag 28 nov. 11.00 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar en pastor P. Peters

Zaterdag 4 dec. 18.30 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar en pastor P. Peters
Zondag 5 dec. 11.00 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar en Pastor P. Peters

H.Lambertus Nederwetten

Zondag 28 nov. 09.30 uur Viering; voorganger: pastor R. van Eck

Zondag 5 dec. 09.30 uur Viering; voorganger: Leden Werkgroep

St.Clemens Gerwen

Zaterdag 27 nov. 18.30 uur Gezinsviering met 1^{ste} Communicanten
Voorgangers: pastor J. Vossenaar en pastor P. Peters
Zondag 28 nov. 11.00 uur Viering; voorganger: Pastor R. van Eck

Zondag 5 dec. 11.00 uur Viering; voorganger: Leden Werkgroep

In onze parochie zijn overleden:

De heer P.G. Coppens, Mevr. L.G.W.M. van der Linden-Beltz, Mevr. C. van den Biggelaar-Coolen, Mevr. E.M. Teunissen-Teunisse, Mevr. A.A.F. Knoops, de heer M.J.W. Elbers

Agenda

Vrijdag 10 dec. 19.00 uur Vormselviering in H. Clemenskerk in Nuenen
Voorgangers: Deken R. Wilmink, pastor J. Vossenaar en pastor R. van Eck

Zondag 28 november, op de Eerste zondag van de Advent, zijn er in alle kerken van onze parochie themavieringen met als thema: Zoals een mantel om mij heen geslagen. In deze vieringen gaat het over de Mantelzorg.

Op zaterdagavond 27 november is er een viering met de Vormelingen om 18.30 uur in de H. Clemenskerk in Nuenen over de kerk, geloof en de sacramenten.

Voorganger: Rita van Eck.

Op zaterdagavond 27 november is er een gezinsviering met de eerste Communicanten in de St. Clemenskerk in Gerwen., om 18.30 uur.

Voorgangers: Hans Vossenaar en Paul Peters.

Advent: Weest op uw hoede, weest waakzaam.

Op zondag 28 november is de eerste zondag van de Advent.

Vier weken lang bereiden wij ons voor op Kerstmis. Een tijd van wachten, verwachten, verlangen naar licht in de donkere weken voor Kerstmis. Vorig jaar hebben veel mensen moeten wachten. Met name in de ziekenhuizen en verpleeg-en verzorgingshuizen wachten de vele corona – patiënten en hun familie en naasten op verbetering, genezing. In de ziekenhuizen wordt veel gebeden.

Vandaag de dag, Advent 2021 zijn wij weer aan het wachten en afwachten hoe het verder zal gaan, want het corona-virus is nog steeds onder ons. Wij blijven in de kerk bidden voor alle mensen die het nu moeilijk hebben, die de moed verliezen, zonder werk zitten. Voor al die wachtende mensen steken wij op de eerste zondag van de Advent de eerste kaars aan de Adventskrans aan als teken van hoop, verwachting..... Elke zondag komt er meer licht bij en hopen wij op en bidden wij om meer Licht voor alle mensen wereldwijd.