



parochie heilig kruis  
nuenen gerwen nederwetten

negenentwintigste jaargang no 22

van week tot week

Openingstijden secretariaat: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 040-2831210

Website Parochie Heilig Kruis: [www.parochienuenen.nl](http://www.parochienuenen.nl)

### Vieringen (behoudens aanpassingen ivm Covid-pandemie).

Voor actuele informatie zie website, chrch app en facebook.!

<b>H.Clemens Nuenen (maximaal toelaatbaar aantal bezoekers 100 personen)</b>		
Zondag 19 dec.	11.00 uur	voorganger: pastor J.Vossenaar -----
Vrijdag 24 dec.	16.00 uur	Gezinsviering, deze viering is al vol voorgangers: pastor J.Vossenaar en pastor P.Peters
	21.00 uur	Viering zonder bezoekers, wel te volgen via een livestream via de website en een uitzending via het LON.
Zaterdag 25 dec.	09.30 uur	Eerste kerstdag; voorganger: pastor J.Vossenaar
	11.30 uur	Eerste kerstdag; voorganger: pastor J.Vossenaar
Zondag 26 dec.	10.00 uur	Tweede kerstdag; voorganger: pastor J.Vossenaar -----
Vrijdag 31 dec.	19.00 uur	Oecumenische Oudjaardviering in de Regenboog; voorgangers: dominee M.Schultz en pastor R.v.Eck
Zaterdag 1 jan.	11.00 uur	Nieuwjaarsviering; alle voorgangers
Zondag 2 jan.	11.00 uur	Viering; voorgangers: pastor J.Vossenaar en pastor J.Deckers -----
Zondag 9 jan.	11.00 uur	Viering; voorganger: pastor R.v.Eck
<b>H.Lambertus Nederwetten (maximaal toelaatbaar aantal bezoekers 50 personen)</b>		
Zondag 19 dec.	09.30 uur	Viering; voorganger: pastor R.v.Eck -----
Zaterdag 25 dec.	09.30 uur	Eerste kerstdag; Viering; voorganger: pastor J.Deckers -----
Zondag 2 jan.	09.30 uur	Viering; voorgangers: leden werkgroep
Zondag 9 jan.	09.30 uur	Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar
<b>St.Clemens Gerwen (maximaal toelaatbaar aantal bezoekers 100 personen)</b>		
Zondag 19 dec.	11.00 uur	Viering; voorganger: pastor R.v.Eck -----
Zaterdag 25 dec.	11.00 uur	Eerste kerstdag; Viering; voorganger: pastor R.v.Eck -----
Zondag 2 jan.	11.00 uur	Viering; voorgangers: leden werkgroep -----
Zondag 9 jan.	11.00 uur	Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar

### **Kerstperiode:**

In de week van 27 december is het parochiesecretariaat gesloten. Een van de pastores is altijd bereikbaar via nr. 040-2831210.

### **In onze parochie zijn overleden:**

De heer J. van der Linden, de heer A.M.C.H. van Tienen, mevr. M.C. Vossen-Bronts, de heer J. van der Maat, de heer C. Vogels

### **Guatemala**

Zondag 19 december na de dienst van 11.00 uur zal zowel in Nuenen als in Gerwen achter in de kerk een kraam staan, waar allerlei moois uit Guatemala te koop zal zijn. De opbrengst is voor het jongerenlandbouwproject in Tucurù, Guatemala.

### **Gerwen**

Op 1e kerstdag is er om 11 uur in de St. Clemenskerk een eucharistieviering. Aangezien dit de enige viering is die met de Kerst gehouden wordt in onze kerk te Gerwen is het noodzakelijk uw voorgenomen bezoek vooraf te melden. U kunt uw reservering melden bij Ruud Bovens: tel. nr 040-2838472 of per mail: r.bovens@onsnet.nu.

### **Kerstmis 2021**

In de donkere nacht van deze wereld wordt Jezus geboren als een Licht in de duisternis. De wereld toen was al niet veel anders dan de wereld van vandaag. Alleen al bijna 2 jaar hebben wij nog steeds te kampen met de corona-pandemie. Wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Toen, ruim 2000 jaar geleden werd Israël, het land waar Jezus is geboren, bezet door het machtige Romeinse Rijk. De mensen waren arm, leden onder de onderdrukking en bezetting van de Romeinse overheersers en Jozef en Maria reisden naar Bethlehem om zich te laten inschrijven. Bethlehem is de stad van David. Daar zal de Messias, de zoon van David, dan ook geboren worden. Via Jozef behoort Jezus tot het geslacht van David. En zoals David een herdersjongen was, zijn ook nu herders de eerste getuigen van de geboorte van hun nieuwe koning. De Messias zal in een herdersmilieu geboren worden. Bovendien vertegenwoordigen de herders de armen en de verachten in de joodse samenleving. Jezus zal de Messias van de armen zijn. Het besluit van de Romeinse keizer Augustus om een volkstelling uit te schrijven, brengt iedereen in beweging, ieder naar zijn eigen stad. Aangekomen in Bethlehem was er geen plaats in de herberg. Zo wordt Jezus geboren aan de rand van de samenleving, buiten de gevestigde orde in een armoedige omgeving in een stal in het open veld. (Lucas 2, 1 – 21). Ruim 2000 jaar later, anno 2021, wordt er nog steeds Kerstmis gevierd, zij het op een andere manier, omdat wij in een crisis tijd zitten vanwege de corona-pandemie. Echter het weerhoudt ons er niet van om het toch gezellig te maken in huis en ook in onze steden en dorpen. Overal schijnt er licht en de straten en huizen zijn versierd. Het valt nu meer op omdat wij met Kerstmis en ook daarna in het komende jaar 2022 heel erg verlangen naar Licht, hoop, liefde, vrede en saamhorigheid in onze samenleving en voor onze wereld.

**Kerstmis 2021:** Licht straalt uit de kribbe de donkere nacht in. Een kind ons geboren, Jezus: God redt is zijn naam. Teken van hoop, troost, bemoediging en Licht in de duisternis. Dat wij mensen het Licht dat uit de kribbe straalt verder door mogen blijven geven aan elkaar en elkaar bemoedigen en blijven getuigen van het Licht dat Jezus voor onze wereld is, ook in het Nieuwe Jaar 2022.

### **Nieuwjaarsdag**

Zoals bij veel bijeenkomsten hebben ook wij moeten besluiten om de in **kruiswoord** aangekondigde nieuwjaarsreceptie te laten vervallen.

## Doneren tijdens de kerst

Wij willen u er op attent maken, dat u altijd via de Givt app, dus ook tijdens deze kerstdagen, kunt bijdragen aan de diverse collectes van de parochie.



**Givt**

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



## Kindje Wiegen

1e en 2e kerstdag stond het 'Kindje Wiegen' gepland, maar helaas door de omstandigheden moeten we deze activiteit toch laten vervallen.

De kerk is wel tussen 14:00 uur en 15:30 uur geopend zodat u op eigen gelegenheid de kerststal kunt komen bekijken.

## Kerkbalans

In januari 2021 zijn we gestart met de Actie Kerkbalans 2021.

Velen van u hebben toen of daarna in de loop van het jaar hun financiële bijdrage gegeven.

**Hiervoor onze hartelijke dank.** En nu is het december. Het totaal van de ontvangen Kerkbijdragen ligt hoger dan de afgelopen paar jaar. **Prima toch!!! Helaas** als gevolg van de coronamaatregelen zijn andere inkomsten zoals uit collecten en uitvaartdiensten sterk gedaald, terwijl onze onkosten gewoon doorlopen. Als penningmeester en lid van het parochiebestuur doe ik dan ook een dringend beroep op onze parochianen die hun financiële bijdrage nog niet overgemaakt hebben, dit alsnog te doen. Met uw bijdrage steunt u het behoud van het gebouw met alle activiteiten die erin plaatsvinden én alle maatschappelijke initiatieven daarbuiten. Met uw gift kunnen we bovendien plannen realiseren, die het opdoen van inspiratie en bezinning vanuit huis mogelijk maken. Dit doen we o.a. door te investeren in apparatuur waarmee we bijeenkomsten kunnen streamen. Zo blijven we, ook in tijden van afstand, dichtbij.

### Steunt u onze parochie?

Wij vragen u ons te steunen met een vast bedrag per maand, per jaar, of met een eenmalige gift. Ieder bedrag helpt en is van harte welkom. U kunt uw bijdrage storten op:

**Voor Nuenen: NL26RABO 0137 404 646 t.n.v. Parochie Heilig Kruis Nuenen;**

**Voor Gerwen: NL54RABO 0137 404 239 t.n.v. Parochie Heilig Kruis Gerwen;**

**Voor Nederwetten: NL55RABO 0137 498 020 t.n.v. Parochie Heilig Kruis Nederwetten.**