



parochie heilig kruis
nuenen gerwen nederwetten



dertigste jaargang no 01



van week tot week

Openingstijden secretariaat: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 040-2831210
Website Parochie Heilig Kruis: www.parochienuenen.nl

Vieringen (behoudens aanpassingen ivm Covid-pandemie). Voor actuele informatie zie website!

H.Clemens Nuenen (maximaal toelaatbaar aantal bezoekers 100 personen)

Zondag 16 jan. 11.00 uur Oecumenische viering; voorgangers: scriba M. Hendrickx en pastor R. v. Eck

Zondag 23 jan. 11.00 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar

H.Lambertus Nederwetten (maximaal toelaatbaar aantal bezoekers 50 personen)

Zondag 16 jan. 09.30 uur Viering; voorganger: pastor P.Clement

Zondag 23 jan. 09.30 uur Viering; voorganger: pastor P.Peters

St.Clemens Gerwen (maximaal toelaatbaar aantal bezoekers 100 personen)

Zondag 16 jan. 11.00 uur Viering; voorganger: pastor P.Clement

Zondag 23 jan. 11.00 uur Viering; voorganger: pastor P.Peters

In onze parochie zijn overleden:

De heer C.J.H. Schellekens, Mevr. C.H.C. Baten-Eelen, Mevr. A.H.C. van den Broek-Snellen, De heer J.P.A.M. van Santvoort, De heer J.G.G.G. Verest, Mevr. H.J.M. Jaspers-Kuipers, De heer J.J. Klomp

Licht in het duister

Week van gebed voor de eenheid van de Christenen 16 t/m 23 januari 2022

“Licht in het duister” is het thema van deze oecumenische gebedsweek. Tijdens deze gebedsweek staan wij stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2, vers 2: “Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.”

Volgens Matteüs 2, vers 1 tot 12 is de verschijning van de ster een langverwacht teken van hoop. Deze brengt de magiërs uit het Oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, naar de plaats waar de Redder wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere Licht: Jezus.

Eenheid: een verlangen van God. Het is de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het Licht van de wereld is. In woord en daad zijn christenen geroepen om de weg naar Christus te verlichten. Zodat Hij opnieuw voor de volken zichtbaar zal worden.

Op zondag 16 januari is de oecumenische viering met het thema: Licht in het duister om 11.00 uur in de H. Clemenskerk in Nuenen. Voorgangers zijn: pastor Rita van Eck en scriba Mieke Hendrickx met medewerking van het Gregoriaans koor. De collecte in de viering is voor het Hemeltje in Eindhoven. U bent allen van harte welkom. Om deze reden blijft de Kerststal in de H. Clemenskerk te bezichtigen tot en met 16 januari. U bent van harte welkom.

Bidstoelen

Bij het opruimen van de zolder in onze St.-Clemenskerk in Gerwen hebben we nog enkele bidstoelen gevonden. Die mogen we verkopen voor € 10 per stuk. Indien u hiervoor interesse heeft kunt u contact opnemen met Ruud Bovens (mailadres: r.bovens@onsnet.nu of tel.: 040-2838472).

Eckartdal Kapelviering

Aankomende zondag 9 januari om 10.30 uur is de kapelviering Eckartdal weer te volgen via livestream, zie link YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=wgZr7hwdRLo>

Voorgangers: Raymond Volgers, Nellie Beckers en Henny van Berkel.

Muziek: GospELS.

Thema: Driekoningen.