

Kom jij kijken en luisteren naar de kruisweg in de H. Clemenskerk in Nuenen?

Heb je wel eens stil gestaan bij één van de veertien schilderijen die aan de linker- en rechterkant in de kerk hangen? Of ben je er altijd gewoon langs gelopen?

Heb jij je ooit afgevraagd 'wat is het verhaal wat het schilderij vertelt?' of 'wat is het verhaal van al deze schilderijen samen?' Waarom hangen die hier eigenlijk? Dit is toch een kerk en geen museum?



De kruisweg.

We hebben het over de kruisweg. De kruisweg zijn veertien schilderijen die het verhaal vertellen van de laatste uren van Jezus op aarde. Eén schilderij noemt men een 'kruiswegstatie'. En het woord 'statie' komt van het Latijnse woord 'statio' en dat betekent 'staat, stilstaan'. Denk maar aan ons woord station, als je met de bus of trein reist.

Wil je meer weten over de kruisweg of over de afzonderlijke schilderijen?

Dan ben je op eerste paasdag van harte welkom in de H. Clemenskerk in Nuenen. Dan lopen we samen met jou langs de schilderijen en we staan dan letterlijk even stil bij ieder schilderij. En natuurlijk vertellen wij jou het bijbehorende verhaal en beantwoorden we graag jouw vragen.

Tussen één uur en half drie 's middags ben je van harte welkom in de H. Clemenskerk in Nuenen. Ons verhaal is gericht op jongeren tussen 7 en 13 jaar, maar uiteraard is iedereen welkom. Je kan gewoon binnen komen lopen en als één van onze vertellers beschikbaar is, neemt hij jou / jullie mee in de tocht langs de staties. We denken dat de tocht ongeveer twintig minuten zal duren.



Even op een rijtje:

Wanneer: zondag 17 april 2022, eerste paasdag

Wat: de kruisweg en de kruiswegstaties

Tijd: 13.00 – 14.30 uur;

Als een verteller beschikbaar is, dan start hij met zijn verhaal.

Lengte van de rondgang zal ongeveer twintig minuten zijn.

Waar: H. Clemenskerk, Park 53, Nuenen

Doelgroep: 7 – 13 jaar, maar iedereen is van harte welkom