



parochie heilig kruis
nuenen gerwen nederwetten



dertigste jaargang no 07



van week tot week

Openingstijden secretariaat: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 040-2831210

Website Parochie Heilig Kruis: www.parochienuenen.nl

Vieringen (voor actuele informatie zie website!)

H.Clemens Nuenen

- Zondag 10 apr. 09.00 uur Palmpasen Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar
10.30 uur Palmpasen Viering; voorgangers: ds.M. Schulz en pastor J.Vossenaar: start in De Regenboog, vandaar naar H.Clemenskerk
-
- Donderdag 14 apr. 19.00 uur Witte Donderdag Viering; alle voorgangers
Vrijdag 15 apr. 15.00 uur Goede Vrijdag; Kruisweg; voorgangers: pastor J.Vossenaar en pastor P.Peters
19.00 uur Goede Vrijdag; Oecumenische Kruisweg in De Regenboog; voorgangers: ds. M. Schulz en pastor R.v.Eck
-
- Zaterdag 16 apr. 18.30 uur Gezinsviering Paaswake; voorgangers: pastor J.Vossenaar en pastor P.Peters
21.00 uur Paaswake Viering; voorgangers: ds.M. Schulz en alle RK pastores
-
- Zondag 17 apr. 11.00 uur Eerste Paasdag Viering; voorgangers: pastor J.Vossenaar
-
- Maandag 18 apr. 10.00 uur Tweede Paasdag Viering; voorgangers: pastor J.Vossenaar en pastor J.Deckers

St.Lambertus Nederwetten

- Zondag 10 apr. 09.30 uur Viering; voorganger: pastor J.Deckers
-
- Vrijdag 15 apr. 15.00 uur Goede Vrijdag; Kruisweg; voorgangers: leden werkgroep
-
- Zondag 17 apr. 09.30 uur Eerste Paasdag Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar

St.Clemens Gerwen

- Zaterdag 09 apr. 18.30 uur Palmpasen Viering; voorgangers: pastor J.Vossenaar en pastor P.Peters
-
- Zondag 10 apr. 11.00 uur Palmpasen Viering; voorganger: pastor R.v.Eck
-
- Vrijdag 15 apr. 15.00 uur: Goede Vrijdag; Kruisweg; voorgangers: leden werkgroep
-
- Zondag 17 apr. 11.00 uur Eerste Paasdag Viering; voorganger: pastor R.v.Eck en pastor P.Clement

In onze parochie zijn overleden:

Mw. H.J.M. de Rooij-Reesink, Mw. H.J. Smits-Zwegers, Mw. H.W.J.C. Maaskamp-Bierhoff, Dhr. M.A.G.W. van Beeck, Dhr. J.M.G. Webers, Dhr. L.G.M. Lansman, Dhr. J.F.M.M.G. van Grootel, Mw. J.J.D. van Eijk-van Aasseldonk, Dhr. A.F.M. van de Water.

Pasen 17 en 18 april 2022

Met Pasen belijden wij: De Heer is waarlijk opgestaan uit de dood! Uiteindelijk overwint het leven de dood. Wij moderne mensen willen wel geloven, maar eerst zien dan geloven...

Als wij zo bezig zijn lijken wij heel erg op Thomas uit het Johannesevangelie. Ook Thomas gelooft niet wat de apostelen en Maria vertelden. Een feit was echt gebeurd en daar kan ook Thomas niet omheen: Jezus was gekruisigd en gestorven aan het kruis. De leerlingen waren uit het veld geslagen en dan ineens, drie dagen later, komen Maria en een paar andere vrouwen met de boodschap van de engel bij het graf: "Hij is verrezen van de doden en nu gaat Hij u voor naar Galilea, daar zult ge Hem zien." (Matteus 28,7).

Mogen wij in deze crisis van de oorlog in Oekraïne de moed niet verliezen, maar elkaar helpen en vooral de vluchtelingen omringen met eten en drinken, een dak boven hun hoofd, warmte, liefde en een goed gesprek. Buiten ontwaakt de natuur, het wordt weer lente. Alles gaat bloeien en groeien, tekenen van nieuw leven om ons heen. Mogen wij, moderne mensen, telkens opnieuw weer tot geloof komen, met vallen en opstaan, door al onze crisissen en verdriet heen. Pasen is een feest van hoop en hoop doet leven. Ook wij allemaal hebben een kruis te dragen, maar wij kunnen kracht krijgen vanuit het Paasgeloof, dat ons doet opstaan uit uitzichtloze situaties. Moge Pasen voor u, voor ons een nieuw begin worden van leven vanuit Jezus, de Verrezen Heer, van leven met Hem en met elkaar. Zalig Pasen!

Motettenkoor

Op **zaterdagmiddag 9 april om 16.00 uur** geeft het motettenkoor voor het eerst in haar bestaan een passieconcert in de **Lambertuskerk van Nederwetten** met als thema: Vader, Moeder en Zoon. Onder leiding van dirigent Maud Broeksteeg worden werken uitgevoerd van onder andere Gjeilo, Byrd, Victoria en Handl. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage na afloop is welkom.

Kom jij kijken en luisteren naar de kruisweg in de H. Clemenskerk in Nuenen?

Heb je wel eens stil gestaan bij één van de veertien schilderijen die aan de linker- en rechterkant in de kerk hangen? Of ben je er altijd gewoon langs gelopen?

Heb jij je ooit afgevraagd 'wat is het verhaal wat het schilderij vertelt?' of 'wat is het verhaal van al deze schilderijen samen?' Waarom hangen die hier eigenlijk? Dit is toch een kerk en geen museum?

We hebben het over de kruisweg. De kruisweg zijn veertien schilderijen die het verhaal vertellen van de laatste uren van Jezus op aarde. Eén schilderij noemt men een 'kruiswegstatie'. En het woord 'statie' komt van het Latijnse woord 'statio' en dat betekent 'staat, stilstaan'. Denk maar aan ons woord station, als je met de bus of trein reist.

Wil je meer weten over de kruisweg of over de afzonderlijke schilderijen?

Dan ben je op eerste paasdag van harte welkom in de H. Clemenskerk in Nuenen. Dan lopen we samen met jou langs de schilderijen en we staan dan letterlijk even stil bij ieder schilderij. En natuurlijk vertellen wij jou het bijbehorende verhaal en beantwoorden we graag jouw vragen. Tussen één uur en half drie 's middags ben je van harte welkom in de H. Clemenskerk in Nuenen. Ons verhaal is gericht op jongeren tussen 7 en 13 jaar, maar uiteraard is iedereen welkom. Je kan gewoon binnen komen lopen en als één van onze vertellers beschikbaar is, neemt hij jou / jullie mee in de tocht langs de staties. We denken dat de tocht ongeveer twintig minuten zal duren.

Hoogtepunten uit de Matthäus Passion van J.S. Bach

Op maandag 11 april a.s. komen Kempenkoor en barokorkest La Sorpresa (samen 130 musici) met twee solisten naar de nieuwe Sint-Clemenskerk in Gerwen om "Hoogtepunten uit de Matthäus Passion van Bach" uit te voeren. Alle koralen en koorwerken zullen deze avond klinken, inclusief wat aanwijzingen van dirigent Cees Wouters. Sopraan Rianne Wilbers zingt twee aria's. Tenor Jan Van Elsacker geeft de verhaallijn van de passie aan en zingt enkele recitatieven. Aanvang is 20.00 uur. Koor en orkest zijn voor het laatst bij elkaar vóór de integrale uitvoering in Oirschot. Daarom is het mogelijk dat de dirigent nog wat puntjes op de i wil zetten! Het is interessant en boeiend om daarvan getuige te zijn. Sinds 2012 bezoekt Kempenkoor ieder jaar een andere plaats in De Kempen voor het Hoogtepuntenconcert. Het is een uniek concept in Nederland dat veel mensen aanspreekt. Deze uitvoering heeft een informeel karakter en duurt ruim anderhalf uur. Het is een prima gelegenheid om dichtbij huis kennis te maken met de Matthäus Passion. Ook in 2014 was Kempenkoor met deze bijzondere uitvoering in de Nieuwe Sint-Clemenskerk. De kerk was bijna te klein! Heel veel mensen hebben toen genoten

van een fantastische avond. Kaartverkoop: online via www.matthauspassionoirschot.nl. Rechtstreeks bij De Drie Gebroeders in Gerwen en bij Bruna in Nuenen. Ook aan de kerk kunnen op 11 april vanaf 19.30 uur kaarten gekocht worden. Meer informatie: www.matthauspassionoirschot.nl of telefonisch via 040-2543453.

Pelgrimage naar het Licht in de Paasnacht

In de Paasnacht, de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 april 2022, kunnen we eindelijk na twee jaar weer de Pelgrimage naar het Licht lopen! Deze meditatieve oecumenische wandeltocht van ongeveer 23 km, voert ons langs de kerken en kapellen in en om Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De start van de wandeling is om middernacht met een korte viering in de H. Clemenskerk.

We zullen onderweg voor een lied, een tekst of stilte, stilstaan in de St. Clemenskerk in Gerwen, bij de kapel van Hooijdonk, in de H. Lambertuskerk van Nederwetten, bij het kruisbeeld op de hoek van de Boord en Vorsterdijk, bij de Antoniuskapel in Eeneind, in het van Goghkerkje in Nuenen en op de begraafplaats de Roosdoncken aan de Broekdijk. Tijdens die laatste stop zullen we met het licht van de lantaarn het Paaslicht ontsteken op elk graf en lezen we samen het Paasevangelie. Tenslotte zal er een Paasontbijt zijn in de Regenboog. Ieder kan aan de wandeling deelnemen, of een gedeelte van de tocht mee te lopen. Er zijn altijd mensen die vanuit de Clemenskerk een deel meelopen en daarna teruggaan naar huis. Maar er zijn ook vaak mensen, met of zonder kinderen in de basisschoolleeftijd, die tegen het ochtendgloren aansluiten bij de wandelgroep, om juist het laatste deel van de tocht mee te lopen en mee te ontbijten.

Om het ontbijt goed te kunnen voorbereiden is het gewenst dat mensen die meewandelen en mee willen ontbijten zich opgeven bij: Suus Lier, e-mail: s.lier@onsnet.nu of Rieky Sinnema, tel. 040-2838912, of e-mail: riekysinnema@gmail.com. Aan de wandeling en het ontbijt zijn geen kosten verbonden. Ook tijdens de wandeling zal op verschillende plaatsen onderweg te eten of te drinken zijn. Meer info in de flyer die in de kerk ligt.

Oekraïense vluchtelingen

In de viering van 10 april wordt een collecte gehouden voor de Oekraïense vluchtelingen in Nuenen. Op het ogenblik is nog niet duidelijk hoeveel vluchtelingen er naar Nuenen komen en waar deze worden ondergebracht. De verwachting is dat de LEV-groep Nuenen de ondersteuning aan deze vluchtelingen gaat verzorgen. Voor deze ondersteuning is veel geld nodig. Met uw gift ondersteunt u dit goede werk.

Uw bijdrage voor de Oekraïense vluchtelingen in Nuenen kan worden overgemaakt naar rekeningnummer **NL58 RABO 0137 4031 00 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis Nuenen c.a. o.v.v. Oekraïense Vluchtelingen in Nuenen**. U kunt ook onderstaande QR-code gebruiken om uw gift over te maken via Givt:



Givt
Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



**R.K. Parochie Heilig Kruis Nuenen c.a.
Collecte t.b.v. Oekraïense Vluchtelingen in Nuenen**

Orgelconcert H. Clemenskerk door Gonny van der Maten

Op zondag 8 mei 2022 geeft Gonny van der Maten om 16.00 uur een orgelconcert op de beide orgels van de H. Clemenskerk in Nuenen. Ze speelt o.a. werk van Hendrik Andriessen, Jehan Alain, Beethoven, Boëllmann, Boëly en draagt poëzie voor van Nederlandse dichters.

Het is misschien geen gebruikelijke combinatie: orgel en poëzie. Maar Gonny van der Maten is niet alleen organist, componist en dirigent, maar ook voordrachtskunstenares. De organiste begint haar concert op het koororgel en wisselt de stukken af met bijpassende gedichten van Paul van Ostaijen, Rutger Kopland en Guillaume van der Graft. Van Beethoven horen we een Aorgelzetting van zijn beroemde 'Alle Menschen werden Brüder' en een verstillend Adagio. Op het grote orgel speelt Gonny van der Maten o.a. Franse muziek die Pasen als thema heeft. Het 'Thema met variaties' van Hendrik Andriessen sluit het concert groots af.

Gonny van der Maten werd geboren in Amsterdam, waar zij haar orgel- en kerkmuziekopleiding aan het Sweelinck Conservatorium cum laude afsloot bij Albert de Klerk. Momenteel is zij cantor-organist van de Evangelisch-Lutherse kerk te Ede, orgeldocente aan de Bachschool Soest, dirigent van het Tiels Madrigaal Koor en bestuurslid van de Stichting J.P.Sweelinckprijs, die jonge organisten aanmoedigt in hun professionele loopbaan. Op 13 februari van dit jaar werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar verdiensten in de Nederlandse wereld van de klassieke muziek. www.gonnyvandermaten.nl
Het concert van zondag 8 mei is gratis toegankelijk, met een vrijwillige bijdrage na afloop.