



parochie heilig kruis  
nuenen gerwen nederwetten



dertigste jaargang no 09



**van week tot week**

Openingstijden secretariaat: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel.  
040-2831210

Website Parochie Heilig Kruis: [www.parochienuenen.nl](http://www.parochienuenen.nl)

### Vieringen (voor actuele informatie zie website!)

#### H.Clemens Nuenen

Zaterdag 7 mei	18.30 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar
Zondag 8 mei	11.00 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar
-----	
Zaterdag 14 mei	18.30 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar
Zondag 15 mei	11.00 uur Viering; voorganger: pastor R.v.Eck
-----	
Zaterdag 21 mei	18.30 uur Viering; voorganger: pastor R.v.Eck
Zondag 22 mei	11.00 uur Viering; voorgangers: pastor J.Vossenaar en pastor R.v.Eck

#### St.Lambertus Nederwetten

Zondag 8 mei	09.30 uur Viering; voorganger: pastor R.v.Eck
-----	
Zondag 15 mei	09.30 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar
-----	
Zondag 22 mei	09.30 uur Viering; voorganger: pastor P.Peters

#### St.Clemens Gerwen

Zondag 8 mei	11.00 uur Viering; voorganger: pastor R.v.Eck
-----	
Zondag 15 mei	11.00 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar
-----	
Zondag 22 mei	11.00 uur Viering; voorganger: pastor P.Peters

### **In onze parochie zijn overleden:**

Mevr. A.T.F. Keeris, Dhr. F.J.A. Kapteijns, Mevr. G.M.H. Wolbert-Hogt, Dhr. S.J.L.E. Nagelkerke, Mevr. C. Hendrix-van Turnhout, Dhr. F.H. van Gils, Danny Werner, P.J.J. Willemsen-Driessen, J.J.J. Adelaars, M.J.A. Schenkels.

### **Synodaal proces**

Komend weekend 7 en 8 mei wordt in alle vieringen aandacht besteed aan het "Synodaal proces". Het proces is opgestart door Paus Franciscus waarbij hij van alle parochianen wil weten hoe zij denken over de toekomst van de kerk. De synode wordt gehouden in de tweede helft van 2023 in Rome. Na de vieringen is meer informatie te vinden op onze website.

### **Pasen en Pinksteren op een dag.**

Op dit moment zitten wij midden in de Paastijd. Op de 40ste dag, vieren wij Hemelvaart en op de 50ste dag Pinksteren. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren lijken daardoor afzonderlijke feesten, die los van elkaar staan. In de eerste eeuwen na Christus was dat anders. Op Pasen vierde men de opstanding van Jezus uit de dood, zijn opname in de hemel én de gave van de Geest. Alles werd op één dag gevierd. De evangelist Johannes schrijft in zijn passieverhaal dat de kruisiging van Jezus tegelijkertijd zijn verheffing in heerlijkheid is en als Jezus sterft vermeldt hij betekenisvol: "Hij gaf de geest." In het paasevangelie van Johannes (Joh. 20, 19-23) komt de Verrezen Heer op de avond van de eerste dag van de week binnen in het huis waar de leerlingen bijeen zijn. Hij gaat in hun midden staan, schenkt hen zijn vrede, blaast over hen en zegt: "Ontvangt de heilige Geest." In dit evangelie vallen Pasen en Pinksteren dus op één dag! De liturgie van de latere eeuwen wordt bepaald door de Handelingen van de Apostelen. Daar worden Verrijzenis, Hemelvaart en de zending van de heilige Geest uiteen gelegd in de tijd.

In Handelingen 1 staat dat Jezus aan zijn leerlingen verscheen gedurende 40 dagen en dat Hij hen beloofde dat zij kracht zouden ontvangen van de heilige Geest die over hen zou komen. Veertig is een symbolisch getal in de bijbel, dat we theologisch en niet chronologisch moeten verstaan. Veertig dagen kan duiden op een tijd van vorming en beproeving. De leerlingen zullen na het sterven en verrijzen van hun Heer tijd nodig hebben gehad om zich op een nieuwe situatie voor te bereiden. De liturgie heeft naar aanleiding van deze tekst de Hemelvaart van de Heer 40 dagen na Pasen geplaatst.

In Handelingen 2 volgt dan het bekende verhaal over de leerlingen en de vurige tongen. Pinksteren, het feest van de gave van de Geest, is de voltooiing van de Vijftigdagentijd. Het is de vervulling van het Paasfeest. Pasen en Pinksteren horen intens bij elkaar. De Verrezen Heer geeft ons zijn Geest om ons alles in herinnering te brengen en om te kunnen leven zoals Hij ons heeft voorgedaan. Zonder de heilige Geest kunnen wij niet leven als Paasmensen. Wij kunnen de Vijftigdagentijd ook beschouwen als één lange Paasdag, waarop wij de verhoging van de Heer vieren en de gave van zijn Geest.

### **Afscheid**

Op zondag 15 mei tijdens de viering van 11.00 uur in de H. Clemenskerk in Nuenen neemt Ria Eijsink afscheid van de parochie H. Kruis. Het Gregoriaans koor zal zingen en u bent allen van harte welkom. Na de viering kunt u tijdens een receptie in de kerk en/of in de tuin van de pastorie afscheid nemen van Ria Eijsink.

### **Mariaviering**

Mariaviering op zondag 22 mei in alle kerken van de parochie H. Kruis

In het weekend van 21 en 22 mei is er een Mariaviering in de kerken van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het thema is: Maria, een sterke vrouw.

Deze themaviering over Maria in de meimaand is voorbereid door leden van de werkgroep liturgie van onze parochie. U bent allen van harte welkom.