



parochie heilig kruis
nuenen gerwen nederwetten



dertigste jaargang no 10



van week tot week

Openingstijden secretariaat: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel.
040-2831210

Website Parochie Heilig Kruis: www.parochienuenen.nl

Vieringen (voor actuele informatie zie website!)

H.Clemens Nuenen

Zaterdag 21 mei	18.30 uur Viering; voorganger: pastor R.v.Eck
Zondag 22 mei	11.00 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar en pastor R.v.Eck

Donderdag 26 mei	10.00 uur Hemelvaart viering; voorgangers: pastor J.Vossenaar en pastor R.v.Eck

Zaterdag 28 mei	18.30 uur Viering; voorganger: pastor J.Deckers
Zondag 29 mei	11.00 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar

Zaterdag 4 juni	18.30 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar
Zondag 5 juni	11.00 uur Eerste Pinksterdag Viering; voorgangers: pastor J.Vossenaar en pastor R.v.Eck

St.Lambertus Nederwetten

Zondag 22 mei	09.30 uur Viering; voorganger: pastor P.Peters

Zondag 29 mei	09.30 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar

Zondag 5 juni	09.30 uur Eerste Pinksterdag Viering; voorganger: pastor J.Deckers

St.Clemens Gerwen

Zondag 22 mei	11.00 uur Viering; voorganger: pastor P.Peters

Zondag 29 mei	11.00 uur Viering; voorganger: pastor R.v.Eck

Zondag 5 juni	11.00 uur Eerste Pinksterdag Viering; voorganger: pastor J.Deckers

In onze parochie zijn overleden:

Mevr. M.L. Zweegers, Hr. D. Werner, Mevr. P.J.J. Willemsen-Driessen, Mevr. J.B.G. van der Linden-Adelaars, Mevr. M.J.A. Schenkels, Mevr. A.M.D. Schoenmakers-Verbruggen, Mevr. J.T. van Aalst-van Schijndel, Hr. J.C.F. van Rijswijk-van de Sande, Mevr. A.M. Janssen - van den Broek, Mevr. M.H.J. van Merode – Kilwinger, Mevr. E.F. Roijackers - van Heugten

MEIMAAND IS MARIAMAAND

In de meeste kerken wordt er in de meimaand het Rozenhoedje gebeden en kaarsen bij Maria aangestoken. Ook in onze moderne tijd zie je overal dat mensen naar de kerk gaan om kaarsjes aan te steken bij Maria. Door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag, bidden mensen tot Maria en vragen haar om hulp en bijstand. Van de vier evangelisten heeft Lucas de meeste aandacht voor de rol van vrouwen in zijn evangelie en hij beschrijft dan ook nauwkeurig de gebeurtenissen rondom Maria. Dat begint al voordat Jezus geboren is. Als enige evangelist laat hij ons zien hoe de geboorte van Jezus wordt aangekondigd. Hij vertelt ons gedetailleerd over het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, waar Maria haar prachtige lied tot God zingt, het Magnificat. (Lucas 1, 26 -56). Maar ook na de geboorte van Jezus blijft de evangelist Lucas Maria volgen in haar leven. Jezus, die als baby naar de tempel wordt gebracht en dan wordt er tegen Maria gezegd: een zwaard zal uw ziel doorboren. Als Jezus twaalf jaar is en Maria Hem kwijtraakt in Jeruzalem. Maar ook bij de evangelisten Mattheüs en Johannes vinden wij verhalen over Maria. Zij staat als moeder onder het kruis van haar zoon. In de bijbelverhalen over Maria komen wij telkens diep menselijke ervaringen tegen. De vreugde om een zwangerschap, maar ook de onzekerheid. En toch staat daar een krachtige vrouw als ze zingt over de vernedering van de machtigen en de verheffing van de armen. (Lucas, 1,46-56). Maar ook de angst die je om een kind kunt hebben, zien wij bij Maria. En het grote verdriet als je een kind moet verliezen. In Maria's leven gebeurt zoveel dat wij herkennen, de gevoelens die zij moet hebben gehad, kennen wij ook. Misschien spreekt Maria daarom nog zoveel mensen aan. Zij is ons in gevoel nabij. En zij is voor ons een voorbeeld van een gelovig mens, een gelovige vrouw. Door onzekerheid en angst heen, volhardt zij in het geloof in God. Zelfs na de dood van haar zoon, blijft zij zijn idealen trouw. En zij is er dan ook bij als de leerlingen in Jeruzalem verblijven voor het Pinksterfeest. (Handelingen 1, 12 – 14 en 2).

Mariaviering op zondag 22 mei in alle kerken van de parochie H. Kruis.

In het weekend van 21 en 22 mei is er een Mariaviering in de kerken van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het thema is: Maria, een sterke vrouw.

Deze themaviering over Maria in de meimaand is voorbereid door leden van de werkgroep liturgie van onze parochie. U bent allen van harte welkom.

Extra collecte

Tijdens het Pinksterweekend (4-5-6 juni) is er een extra collectie voor de Nederlandse Missionarissen.