

## **NAAR EEN SYNODALE KERK**

*Theo Bemelmans*

*Binnen ons bisdom, maar ook in de parochie Heilig Kruis Nuenen, is de laatste maanden uitvoerig gediscussieerd met parochianen en niet-actief betrokkenen bij de kerk over de betekenis van synodale kerk. Dit op uitnodiging van de paus die graag geïnformeerd wil worden over de stand van zaken binnen de kerk wereldwijd als voorbereiding op de synode in 2023.*

Binnen het bisdom was een lijst opgesteld met tien thema's waarover men meningen wilde horen. Binnen onze eigen parochie hebben we ons geconcentreerd op vier vragen. Daarover is met ruim 170 mensen gediscussieerd in diverse bijeenkomsten. In het navolgende de belangrijkste resultaten per vraag. Op de website van de parochie is een volledig overzicht te vinden.

### **De eerste vraag: Wat is de betekenis van de kerk?**

In vrijwel alle antwoorden komt naar voren dat de kerk er is om elkaar te ontmoeten en tot steun te zijn (troost en hulp, opvang minder bedeelden, bemoediging in alle levensfasen). Datzelfde blijkt uit de vele bijdragen binnen het bisdom: kerk zijn betekent een open en gastvrije gemeenschap waar wordt gedeeld in geloof, vreugde, verdriet, hoop en steun. Een gemeenschap waar iedereen welkom is en mag bijdragen op basis van gelijkwaardigheid.

In onze parochie worden de bijeenkomsten in de kerk ervaren als een plaats om kracht uit je geloof te halen, en rust en bezinning te vinden in onze hectische tijd. Het draagt bij aan de zingeving aan je eigen leven, door meditatie en spiritualiteit (er is meer dan het leven van alledag). En tot slot: kerk zijn impliceert een actieve betrokkenheid bij het maatschappelijk leven, dus actief getuigen van christelijke waarden en normen bij de hedendaagse problemen en ontwikkelingen.

### **Wat geeft je vreugde in en om de kerk?**

Saamhorigheid, anderen ontmoeten, samenkomen in en rond de kerk, samen zingen. De kerk is een vertrouwde centrale plek in de woonplaats waar iedereen welkom is, ongeacht ras, geartheid, stand, geloof, etc. De kerk kent vele actieve vrijwilligers. Veel vrijheid en ruimte om een eigen invulling te geven aan een dienst, bijv. door het jongerenkoor Jocanto.

### **Waar maak je je zorgen over?**

Gebrek aan trots: de kerk durft niet meer voor zichzelf te staan. De kerk is te weinig 'een rots in de branding' die overtuiging uitstraalt in christelijke waarden en dat in daden toont. Een en ander zou zich moeten vertalen in publieke stellingnames in het politieke en maatschappelijke debat. Dat betekent niet dat de kerk politiek moet gaan bedrijven, maar wel dat de kerk stelling moet nemen tegen maatschappelijk onrecht.

Ook zorgen over de continuïteit: te weinig aanwas van nieuwe priesters, te dogmatische opstelling ten aanzien van vrouwelijke priesters en celibaat, opvolging van vrijwilligers. De jeugd is te weinig betrokken bij ons christelijk erfgoed en vraagt andere vormen en invullingen. Denk bijv. aan de actieve jeugdbijdrage bij evenementen zoals de Passion.

### **Wat zou er moeten veranderen?**

Wil de kerk waarlijk wereldkerk zijn dan zijn duidelijke stellingnames nodig ten aanzien van de vele lokale en mondiale problemen in de wereld. Denk aan initiatieven zoals GroeneKerken, Nuenen geeft warmte. Staan voor eigen waarden en normen, maar niet dogmatisch; minder gebonden door regels van bovenaf (bisdom, Rome), minder hiërarchie in de kerk. Misvieringen dienen meer vrijheid in vorm en inhoud te hebben, niet altijd volgens strikt protocol te gaan. Meer alledaags taalgebruik, en meer aansluiten op hedendaagse problemen. Bevorderen van inzet van onderaf om de kerk levendiger te maken. Beter communiceren naar zowel parochianen als naar de Nuenense gemeenschap. Ruimte bieden voor (nieuwe) oecumenische bewegingen, met name aansprekend zijn voor de jeugd. Aansluiting zoeken bij andere godsdiensten en geloofsovertuigingen. Kortom: een open kerk waarin iedereen welkom is en zich welkom voelt, en die staat voor christelijke waarden en normen en deze actief uitdraagt.

Tot zover de belangrijkste resultaten van de discussies over synodale kerk. Is daarmee de discussie afgesloten? Integendeel. Synodale kerk betekent een kerk die voortdurend op weg is en blijft zoeken naar nieuwe vormen en inhoud, passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Wordt dus vervolgd, ook binnen onze eigen parochie Heilig Kruis.