

**SYNODELIED**  
**parochie Heilig Kruis**  
**(melodie: Uit vuur en ijzer, zuur en zout)**

- 1) Voor jong en oud een kerk gebouwd  
zo samen één, zo heel vertrouwd  
Het is soms wel een beetje koud  
maar warmer met elkander.  
Zo samen parochie zijn  
met oud en jong en groot en klein  
Om samen echt kerk te zijn,  
ontmoeten wij de ander.
- 2) Voor jong en oud een kerk gebouwd  
waar iedereen steeds veel van houdt  
Een kerk vol leven en vol vuur  
vol liefde en hoop voor allen.  
Een plaats waar je veilig bent  
door God en mensen wordt gekend  
Het vuur dat steeds wordt verspreid  
zodat onze kerk blijft leven.
- 3) Voor jong en oud een kerk gebouwd  
een plek waar je echt van mensen houdt  
En iedereen die kent elkaar  
daar kunnen wij ons aan laven.  
Voor Ooster- en Westerling  
voor alle mensen onderling  
Voor Ooster- en Westerling  
voor alle mensen samen.
- 4) Uit mensen wordt een kerk gebouwd  
je voelt je hier thuis, 't is heel vertrouwd  
Je mag er zijn wie je ook bent  
dat heet bij ons geloven!  
Want een synodale kerk  
dat is vooral veel mensenwerk  
Met oog voor de maatschappij  
zo komt de Geest naar boven.
- 5) Voor jong en oud een kerk gebouwd  
waar wij graag komen zo vertrouwd  
Wij vieren hier begin en eind  
en dat kan ons wel bekoren.  
Zo willen wij verder gaan  
met woorden die wij goed verstaan  
O willen wij verder gaan  
en laten ons inspireren.
- 6) Voor jong en oud een kerk gebouwd  
waar wordt gerouwd en ook getrouwd  
Waar iedereen zichzelf kan zijn  
door zijn manier van leven.

Daar zijn we steeds eensgezind  
de man, de vrouw en ook het kind  
Waar mensen gelukkig zijn  
dat is voor ons SYNODE.

- 7) De vrouwen gaan ook steeds meer voor  
nee echt niet alleen 'Meneer Pastoor'.  
Vrijwilligers zijn van belang  
dan kan een parochie bloeien.  
Wij feesten dus ieder jaar  
dan staat er altijd veel lekkers klaar  
We proosten dan met elkaar  
en gaan enthousiast weer verder.
- 8) Voor jong en oud een kerk gebouwd  
met stenen en met hout gesjouwd  
Een huis waar ieder welkom is  
vanwaar zij soms ook kwamen.  
Waar mensen op zoek zijn naar  
en aandacht hebben voor elkaar.  
Hoe kan 'kerk' een baken zijn  
een houvast voor ons allen?
- 9) De kerk dient steeds een 'hart' te zijn  
voor jong en oud, voor groot en klein  
Waar woorden zijn van lief en leed  
die nooit zullen gaan vervelen.  
Voor mensen in grote nood  
waar kerken hen een schuilplaats bood  
Door samen op pad te gaan  
wordt kerk-zijn: samen delen.
- 10) Wij willen heel graag stil gaan staan  
bij wat ons zo zeer ter harte gaat  
Het wordt nu echt de hoogste tijd  
dat regeltjes gaan verand'ren.  
Dat nu onze stem weerklinkt  
en onze zorg een antwoord vindt  
Dan wordt 'kerk' pas mondiaal  
omarmd door ALLE landen!