

Synodale proces PHK

EEN TAAL WAARIN WIJ GOD VERSTAAN

In onze kerken wordt uiteraard veel taal gebruikt: lezingen, gebeden, liederen, tafelgebeden en communiegebeden. Telkens wordt met mooie, vaak ook plechtige woorden geprobeerd het geloof tot uitdrukking te brengen.

Steeds meer horen we van parochianen dat het ook vaak moeilijke woorden en zinnen zijn, oftewel: een taal die niet zo goed wordt verstaan.

Ook in de gesprekken over de synodale kerk werd dit opgemerkt als een serieus aandachtspunt.

We moeten daar dus iets mee! Binnen het pastoresteam en de pastoraatsgroep is dit ook al regelmatig onderwerp van gesprek geweest.

Gewone taal

In de komende tijd willen we daaraan werken. Zo hebben we al regelmatig de lezingen genomen uit de 'Bijbel in gewone taal', veel toegankelijker en beter te begrijpen. De aloude schuldbelijdenis maakt plaats voor een 'gebed om inkeer' waarbij het niet zozeer gaat om zondevergeving maar om wat 'gebroken is, heel te maken'. Ook willen we kijken of we de tafel- en communiegebeden toegankelijker kunnen maken. Er is ook plaats voor andere lezingen dan alleen de gebruikelijke uit het Oude of Nieuwe Testament.

Meedenken

Eind november, begin december is er een themaviering over 'taal in de kerk', waarin een begin wordt gemaakt om tot meer vrijheid in de liturgie te komen.

U wordt gevraagd met ons mee te denken. Laat ons weten wat u vindt van het taalgebruik. Geef aan waar het te moeilijk is, kom zelf ook gerust met ideeën.

De liturgie moet levendig, blij en inspirerend zijn. Het moet echt **taal** worden **waarin wij God verstaan**.

Paul Peters
pastoraal werker