



parochie heilig kruis  
nuenen gerwen nederwetten

Dertigste jaargang no 21

van week tot week

Openingstijden secretariaat: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 040-2831210

Website Parochie Heilig Kruis: [www.parochienuenen.nl](http://www.parochienuenen.nl)

### Vieringen (voor actuele informatie zie website!)

#### H. Clemens Nuenen

3 dec 2022	18:30	uur viering met orgelspel; Voorganger pastor R. van Eck
4 dec 2022	11:00	uur themaviering 'Zijn we toe aan een ecologische bekering' in het kader van Groene Kerk met klein koor; Voorgangers pastor J. Vossenaar en pastor R. van Eck
10 dec 2022	18:30	uur viering met orgelspel; Voorgangers Dhr. L. Koenen en pastor P. Peters
11 dec 2022	11:00	uur viering met Parochiekoor; Voorgangers Dhr. L. Koenen en pastor P. Peters
17 dec 2022	18:30	uur viering met orgelspel; Voorganger pastor R. van Eck
18 dec 2022	11:00	uur viering met Gregoriaans koor; Voorganger pastor P. Clement

#### St. Lambertus Nederwetten

4 dec 2022	09:30	uur themaviering 'Taal' met orgelspel; Voorgangers leden werkgroep
11 dec 2022	09:30	uur themaviering 'Zijn we toe aan een ecologische bekering' in het kader van Groene Kerk; Voorganger pastor J. Vossenaar
18 dec 2022	09:30	uur viering met orgelspel; Voorganger pastor R. van Eck

#### St. Clemens Gerwen

4 dec 2022	11:00	uur themaviering 'Taal' met Parochiekoor; Voorgangers leden werkgroep
11 dec 2022	11:00	uur themaviering 'Zijn we toe aan een ecologische bekering' in het kader van Groene Kerk met Parochiekoor; Voorganger pastor J. Vossenaar
18 dec 2022	11:00	uur viering met vocale omljsting; Voorganger pastor R. van Eck

### In onze parochie zijn overleden:

Dhr. G. van de Kerkhof, Dhr. W.G. van Zantvoort, Dhr. P.A.M. Fleuren, Mevr. G.J.C. Beekmans, Mevr. C.C. van Tuijl-Donkers, Dhr. J. Reijnen

### **Themaviering '150 jaar H. Clemens en 'Taal van de kerk'.**

Op zondag 27 november herdachten we in een viering in de H. Clemenskerk het feit dat het kerkgebouw 150 bestond. Het thema was niet zozeer het gebouw, maar de 'Taal van de kerk'. Al eeuwenlang klinkt in de kerk de vertrouwde taal van de bijbel. Dat is het woord van God, vóór mensen en dóór mensen opgeschreven. Op zondag 4 december staat dit thema ook centraal in de kerken van onze parochie in Nederwetten (9.30 uur) en in Gerwen (11.00 uur). In een viering van communie, woord en muziek willen we ervaren hoe religieuze taal ons in deze tijd kan verbinden. Peter van Overbruggen zal in de overweging reflecteren op de betekenis van kerkelijke taal en symbolen van vroeger en nu. Hoe vinden we een nieuwe taal om elkaar beter te verstaan?

### **Themaviering 'Zijn we toe aan een ecologische bekering'**

Op zondag 4 december om 11.00 uur wordt in de H. Clemenskerk in Nuenen een Groene Kerken themaviering gehouden waarbij de zorg voor ons milieu en duurzaamheid centraal staat. En op zondag 1 december tevens in de St. Lambertuskerk in Nederwetten om 9.30 uur en in de St. Clemenskerk te Gerwen om 11.00 uur. "Groene Kerken" wil nadenken over en actief worden in het verhogen van duurzaamheid en het verkleinen van onze 'ecologische voetafdruk' in ons leven van alledag en in het bijzonder van onze kerkgemeenschap. Paus Franciscus roept op om zorgvuldig en liefdevol om te gaan met de natuur en zo een mooie wereld te behouden voor elkaar en na te laten aan onze kinderen. In de vieringen staan we stil bij 4 kernthema's, de 4 H's: *Halveren, Hergebruiken, Herwinnen, Herstellen*. Daarbij gaan we concrete gedachten uitwisselen hoe te komen tot meer duurzaamheid, tot stoppen met het uitbuiten van onze aarde, en hoe een beter milieu te bereiken. Vanuit de christelijke gedachte willen we in deze vieringen stilstaan bij het zorg dragen voor de natuur, en daarmee voor onze medemens en ons nageslacht.

### **Inschrijven vormsel 2023.**

Heb je de oproep van eind oktober gemist in Rond de Linde of de Nuenense Krant over het inschrijven voor het vormsel in juni 2023? Inschrijven kan nog tot 15 december a.s. Stuur daarvoor een mail naar Han Waalen via [vormelingen@parochienuenen.nl](mailto:vormelingen@parochienuenen.nl) Ook voor vragen over het vormsel of de voorbereidingen daarop.

### **Advent: Weest op uw hoede, weest waakzaam.**

Op zondag 27 november was de eerste zondag van de Advent: vier weken lang bereiden wij ons voor op Kerstmis. Een tijd van wachten, verwachten, verlangen naar licht in de donkere weken voor Kerstmis. Het afgelopen jaar werden wij allemaal opgeschrikt door de oorlog in de Oekraïne, die nog steeds niet voorbij is. Verder worden wij geconfronteerd met de klimaatcrisis en is er de stikstofcrisis en de energiecrisis waar wij allemaal mee te maken krijgen. Veel onzekerheid heerst er en onvrede, want wat gaat de toekomst ons brengen? Advent 2022: toch bereiden wij ons de komende weken weer voor op de komst van het Licht met Kerstmis... Wij mensen zijn ook in deze tijd op zoek naar meer Licht en warmte. Elke zondag steken wij weer een kaars aan op de Adventskrans als teken van hoop, verwachting... Elke zondag komt er meer licht bij en hopen en bidden wij op meer Licht voor alle mensen wereldwijd.

### **Taizé Vesper**



Zondag 4 december 2022 om 19.30 uur is er weer een Taizé Vesper in het van Goghkerkje, waarbij we elkaar kunnen ontmoeten in een liefdevolle sfeer van een Taizé Vesper. Het thema is 'Kom tot inkeer' en de collecte is voor een klein project van de Wilde Ganzen.

### **Thema-avond 'De vluchtelingencrisis: wat staat ons te doen?'**

Op **1 december** worden de verschillende initiatieven en ervaringen besproken in een oecumenische thema-avond. Ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, zal laten zien wat er al op allerlei plaatsen gebeurt om asielzoekers op te vangen. En een vertegenwoordiger van 'de Thuisgevers' zal vertellen over de samenwerking tussen kerken en burgerlijke gemeente en de ervaringen tot nog toe bij de tijdelijke huisvesting van statushouders. Op de achtergrond staan de positieve ervaringen van de Nuenense kerken. Met schaarse middelen en hartverwarmende inzet van vrijwilligers is een groep asielzoekers een aantal weken verder geholpen. Deze thema-avond is bedoeld om nog eens door te denken en door te praten over de asielproblematiek en over wat de mogelijkheden zijn van plaatselijke initiatieven. Toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage mag uiteraard gegeven worden. Iedere belangstellende is van harte welkom! De thema-avond wordt gehouden in De Regenboog', Sportlaan 5, Nuenen, 20.00 – 22.00 uur.