



parochie heilig kruis  
nuenen gerwen nederwetten

Eenendertigste jaargang no 02

van week tot week

Openingstijden secretariaat: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 040-2831210

Website Parochie Heilig Kruis: [www.parochienuenen.nl](http://www.parochienuenen.nl)

### Vieringen (voor actuele informatie zie website!)

#### H. Clemens Nuenen

21 jan 2023	18:30	uur viering met orgelspel; Voorganger pastor J. Vossenaar
22 jan 2023	11:00	uur Oecumenische viering met vocale omlijsting Christel en Catharien; voorgangers dominee M. Schulz en pastor J. Vossenaar
28 jan 2023	18:30	uur viering; Voorganger pastor J. Deckers
29 jan 2023	11:00	uur viering met Parochiekoor; voorganger pastor P. Clement
4 feb 2023	18:30	uur viering; voorganger pastor P. Peters en Dhr. L. Koenen
5 feb 2023	11:00	uur Viering met Motettenkoor; voorgangers pastor J. Vossenaar en Dhr. L. Koenen

#### St. Lambertus Nederwetten

22 jan 2023	09:30	uur viering met orgelspel; voorganger pastor J. Deckers
29 jan 2023	09:30	uur viering met vocale omlijsting Christel en Catharien; voorgangers pastor J. Vossenaar en pastor R. van Eck
5 feb 2023	09:30	uur viering met orgelspel; voorgangers leden werkgroep

#### St. Clemens Gerwen

22 jan 2023	11:00	uur viering met Parochiekoor; voorganger pastor J. Deckers
29 jan 2023	11:00	uur Gezinsviering incl. doop met Kinderkoor; voorgangers pastor J. Vossenaar en pastor P. Peters
5 feb 2023	11:00	uur viering met Parochiekoor; voorgangers leden werkgroep

### In onze parochie zijn overleden:

Mevr. J.F.C.M. Manders – Dekkers, Mevr. W.J. van de Kerkhof – van Eekelen, Mevr. M.C.B. Gielen – de Rooij, Mevr. A. A. Verhoeven-Schijven, Dhr. M.C. van de Wetering, Mevr. B.C.J. Dijstelbloem – Adriaans, Dhr. P.J. Verhees, Dhr. J.P. Hermens, Dhr. P.H.J. Schellekens.

## **Actie Kerkbalans**

Dit jaar vindt de Actie Kerkbalans plaats van zaterdag 14 t/m zaterdag 28 januari.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Ook de RK Parochie Heilig Kruis Nuenen c.a. doet dit jaar een beroep op u, of u nu parochiaan bent of niet, voor uw financiële bijdrage. De parochie wil actief blijven en er zo voor U kunnen zijn. Helaas heeft alles een prijskaartje, zeker deze perioden. Alles is duurder geworden. Om alle activiteiten te kunnen voortzetten is uw financiële bijdrage van levensbelang voor onze katholieke geloofsgemeenschap in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De ingeschreven parochianen ontvangen een dezer dagen een brief met vermelding van het te gebruiken bankrekeningnummer. Indien u geen brief ontvangen heeft, kunt u bijdrage per bank overmaken (bankrekeningnummer NL 26 RABO 0137 4046 46, onder vermelding van Kerkbijdrage 2023), óf u kunt ook contant betalen op het Parochiecentrum, Park 55 (in gesloten enveloppe afgeven met uw naam en adres). Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage. Bestuur RK Parochie Heilig Kruis Nuenen c.a.

## **Gezinsviering**

Zondag 29 januari is er om 11.00 uur weer een gezinsviering, speciaal gericht op de kinderen in de parochie. Alle kinderen die in 2023 hun communie doen, zullen hier ook bij aanwezig zijn. Het belooft een bijzondere viering te worden omdat er tijdens deze dienst één van de communicanten gedoopt zal worden. Het thema van de viering is daarom ook: 'Op zoek naar.... Renske'. Iedereen is welkom bij deze doopviering. Graag zien we u op zondag 29 januari om 11.00 uur in de Sint-Clemenskerk in Gerwen.

Voorgangers: Pastor J. Vossenaar en Pastoraal werker P. Peters

Muziek: Kinderkoor o.l.v. Steffie Weijnen

De Kerstdagen en Oud en Nieuw en Driekoningen zijn voorbij. De drie wijzen zijn weer vertrokken langs een andere weg naar hun land en de evangelies maken grote sprongen in de tijd, want het kind Jezus groeide op in wijsheid en vandaag is Hij een volwassen man. Opdat de Schriften in vervulling zouden gaan, vestigt Jezus zich, met voorbijgaan van Nazareth, in het grensgebied van Zebulon en Naftali.

Jezus is gekomen om de belofte van de heilige Schrift in vervulling te laten gaan. Hij is de beloofde Messias, die komen zou om het volk uit de verdrukking van de zonde en de dood te halen (Matteüs 4, 13 – 17). Dit is de roeping van Jezus: als een licht in de wereld te komen (Johannes 1,9). Jezus is het licht dat in de duisternis schijnt (Johannes 1,5), als de duisternis het maar aanneemt. Jezus is nog steeds bij ons, zoals Hij in het evangelie volgens Matteüs heeft beloofd: "Zie Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld". (Matteüs 18, 20). En niet anders dan toen zegt de brief van Paulus aan de Hebreëen: "Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid". Er is maar een Jezus en die doet nog steeds wat Hij toen en altijd heeft gedaan: namelijk alles wat nodig is, opdat wij verlost mogen worden. Jezus roept ons op om Hem te volgen, zoals Hij eens de vissers riep om mensen te gaan vissen.

Laten wij in het jaar dat voor ons ligt, ons laten inspireren door het evangelie en elkaar blijven versterken en bemoedigen in het geloof dat eeuwenlang, van generatie op generatie, is overgeleverd en voorgeleefd door onze ouders en voorouders.