

# BLIJVEN VREEMDELINGEN VREEMDELING?

**Editie: 2023-5 p.11 Uitgave 534**

*Vanuit parochie Nuenen ontvingen wij het verzoek om periodiek in een redactioneel artikel van telkens een andere auteur, een maatschappelijk thema vanuit kerkelijke optiek aan de orde te mogen stellen. Gedacht wordt aan onderwerpen als de opvang van vluchtelingen en andere buitenlanders, voedselbank en energie-armoede, toenemende polarisatie (ook binnen onze Nuenense gemeenschap) et cetera. Wij bieden daar graag ruimte voor.*

*Vandaag een eerste bijdrage, van de hand van Theo Bemelmans, lid van het communicatieteam van de parochie.*

## **Blijven vreemdelingen vreemdeling?**

Nederland, maar niet alleen Nederland, worstelt met het vraagstuk van vreemdelingen. Daarbij gaat het niet alleen om vluchtelingen maar ook om mensen die naar ons land komen voor studie of voor een baan. Voor de regio Eindhoven (Brainport) geen vreemd verschijnsel. Uiteraard brengt dat ook verplichtingen met zich mee. Wie vreemdelingen ontvangt zal ook moeten zorgen voor de inbedding en integratie van deze mensen. Men zal zich gastvrij moeten tonen in de meest brede betekenis van het woord. Zoals Philips dat deed in het verleden door allerlei voorzieningen voor de werknemers (onder andere het Philipsdorp). Een dergelijk sociaal werkgeverschap zien we nu bij ASML, wellicht uit nood geboren. Ik hoop van harte dat meer bedrijven en instellingen gaan meedoen aan het creëren van een gastvrij klimaat, maar ook kerken en particulieren.

### **Migratiestromen van alle tijden**

De geschiedenis kent al eeuwenlang grote volksverhuizingen, mede veroorzaakt door oorlogen, rampen, klimaatveranderingen, etc. Daarmee zijn we midden in de actualiteit van vandaag. Wie krampachtig denkt immigratie tegen te houden, doet dat tegen beter weten in. Het is de kop in het zand steken zoals een struisvogel. De realiteit vraagt dat onze gemeente, onze regio, Nederland, Europa zich moet voorbereiden op meer en meer vreemdelingen, soms gewenst (werknemers, erkende vluchtelingen), soms minder gewenst. Dus ook voor de zogenaamde 'economische vluchtelingen' zullen we antwoorden moeten vinden. Zolang de welvaart zo oneerlijk verdeeld is over de wereld, zullen hopeloze mensen op zoek gaan naar een beter bestaan. En menslievendheid vraagt van iedereen die het beter heeft, dat hij of zij actief meedenkt en meedoet bij ofwel het opvangen van vreemdelingen ofwel het creëren van betere omstandigheden in de probleemlanden. We zijn en blijven immers met zijn allen verantwoordelijk voor een menswaardig bestaan voor alle inwoners van onze planeet, ieder binnen zijn/haar eigen mogelijkheden.

### **Gastvrijheid: werk van barmhartigheid**

Gastvrijheid voor vreemdelingen is al eeuwenlang een thema, ook binnen de kerken. In onze tijd is veel overgenomen door het sociale stelsel van de overheid, maar er blijft genoeg ruimte om in de 'gaten' te springen.

In het Rijksmuseum in Amsterdam hangt een pracht werk uit 1504 n.Chr. van de Meester van Alkmaar. Het zijn zeven afzonderlijke panelen over de evenzovele werken van barmhartigheid: armenzorg (de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de naakten kleden), de doden begraven, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken.

### **Centraal informatiepunt?**

Over het gastvrij ontvangen van vreemdelingen. Het ware te wensen dat alle politieke

partijen zich zouden laten inspireren door de Meester van Alkmaar. Zeker de christelijke partijen! Wat dat betreft geeft de Christen Unie het goede voorbeeld. Vraag is nu aan onze gemeente en aan alle Nuenense bedrijven, kerken, verenigingen en individuele inwoners: wat doen wij en wat kunnen wij gaan doen om gastvrij te zijn voor vreemdelingen? Dat kunnen eenvoudige dingen zijn zoals het eens samen winkelen met een vreemdeling of hun wegwijs maken in ons dorp of in de stad. Zou het niet nuttig zijn een soort informatiepunt (website?) te hebben van allerlei initiatieven en mogelijkheden, zodat iedereen kan weten wat er gebeurt en waaraan hij of zij kan meedoen? Wellicht een taak van onze gemeente? Ik hoop dat het er komt.

*Theo Bemelmans*



*De vreemdelingen herbergen - Meester van Alkmaar - Rijksmuseum Amsterdam. Onderdeel van De zeven werken van barmhartigheid (1504). Bijzonderheid: Christus staat in bijna elk van de zeven tafereelen tussen de toeschouwers; hier links achteraan.*