

Themaviering: 'Onze verdeelde wereld door de grootmachten'

Zondag 26 maart in Nederwetten 9.30 uur en Nuenen 11.00 uur



We leven in een onzekere tijd. Naast problemen met inflatie, energie-armoede, klimaatverandering, stikstofproblemen, milieuvervuiling, etc., wordt onze wereld geteisterd door geopolitieke spanningen, oorlogen en terrorisme (o.a. Syrië, Jemen, Somalië en dicht bij huis Oekraïne). De verwachting is dat dit eerder zal toenemen dan afnemen. Er zal in de toekomst een hevige concurrentiestrijd ontbranden tussen o.a. de grootmachten USA en China wie de wereldheerschappij zal veroveren. Gepleit wordt door vele naties voor een model dat er niet één maar meer wereldmachten elkaar in balans houden en gezamenlijk streven naar een vreedzame wereld. In deze viering wordt ingegaan op deze strijd en tevens op wat er verwacht kan worden van de Christelijke kerken en hun gelovigen. In elk geval zullen we als gelovigen en navolgers van Christus moeten pleiten voor vrede en geweldloosheid. We zijn er immers voor elkaar en voor het behoud van een leefbare wereld.