



parochie heilig kruis  
nuenen gerwen nederwetten

Eenendertigste jaargang no 06

van week tot week

Openingstijden secretariaat: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 040-2831210

Website Parochie Heilig Kruis: [www.parochienuenen.nl](http://www.parochienuenen.nl)

### Vieringen (voor actuele informatie zie website!)

#### H. Clemens Nuenen

18 mrt 2023	18.30	uur viering met orgelspel; voorganger pastor Jos Deckers
19 mrt 2023	11:00	uur viering met Gregoriaans koor; voorganger pastor Paul Clement
25 mrt 2023	18.30	uur viering met vormelingen; voorganger pastor Rita van Eck
26 mrt 2023	11.00	uur themaviering 'Onze verdeelde wereld door de grootmachten' met muziek; voorgangers pastores Hans Vossenaar, Paul Peters en dhr. Theo Bemelmans (werkgroep Synodaal Proces)
1 apr 2023	18:30	uur viering met muziek; voorganger pastor Hans Vossenaar
2 apr 2023	<b>09.00</b>	uur viering met muziek; voorganger pastor Hans Vossenaar
2 apr 2023	10:30	uur Oecumenische Palmzondag viering; voorgangers dominee Marlies Schulz, kerkelijk werker Pieter Flach, pastores Hans Vossenaar en Paul Peters. <b>Begin in de Regenboog en door naar H.Clemenskerk</b>

#### St. Lambertus Nederwetten

19 mrt 2023	09:30	uur viering met orgelspel en cantor; voorganger pastor Jos Deckers
26 mrt 2023	09:30	uur themaviering 'Onze verdeelde wereld door de grootmachten'; voorgangers pastores Hans Vossenaar, Paul Peters en dhr. Theo Bemelmans (werkgroep Synodaal Proces)
2 apr 2023	09:30	uur viering met orgelspel en cantor; voorgangers pastor Rita van Eck en leden werkgroep

#### St. Clemens Gerwen

19 mrt 2023	11:00	uur viering; voorganger pastor Jos Deckers
26 mrt 2023	11:00	uur viering met Parochiekoor; voorganger pastor Rita van Eck
2 apr 2023	11:00	uur viering met Motettenkoor; voorgangers pastor Rita van Eck en leden werkgroep

### **In onze parochie zijn overleden:**

Mevr. C.J.M.M. Rijk – Aarts, Mevr. J.M.C. Prinsen, Mevr. M.G.M. Sanders – Peerenboom, Mevr. L.J.C. Schuts – Beks, Mevr. A.P. van Rooij – Zwegers, Mevr. D.A.J.P. Werner – van Grinsven, Mevr. P.M.G.J. Waterschoot – Kuijpers.

### **Themaviering ‘Onze verdeelde wereld door de grootmachten’**



Zondag 26 maart in Nederwetten 9.30 uur en Nuenen 11.00 uur

Voorgangers Pastor Hans Vossenaar, pastor Paul Peters en Dhr. Theo Bemelmans namens de werkgroep Synodaal Proces. We leven in een onzekere tijd. Naast problemen met inflatie, energie-armoede, klimaatverandering, stikstofproblemen, milieuvervuiling, etc., wordt onze wereld geteisterd door geopolitieke spanningen, oorlogen en terrorisme (o.a. Syrië, Jemen, Somalië en dicht bij huis Oekraïne). De verwachting is dat dit eerder zal toenemen dan afnemen. Er zal in de toekomst een hevige concurrentiestrijd ontbranden tussen o.a. de grootmachten USA en China wie de wereldheerschappij zal veroveren. Gepleit wordt door vele naties voor een model dat er niet één maar meer wereldmachten elkaar in balans houden en gezamenlijk streven naar een vreedzame wereld. In deze viering wordt ingegaan op deze strijd en tevens op wat er verwacht kan worden van de Christelijke kerken en hun gelovigen. Wat is onze Missio, onze zending? In elk geval zullen we als gelovigen en navolgers van Christus moeten pleiten voor vrede en geweldloosheid. We zijn er immers voor elkaar en voor het behoud van een leefbare wereld.

### **Lezing**

Wij herinneren u aan de lezing van Erik Borgman. Hij komt spreken over '*Geloof en samenleving in de 21e eeuw*'. op **donderdag 23 maart**, 20.00 uur in De Regenboog. Voorafgaand daaraan is er een voorbereidende bespreking op woensdag 15 maart, 20.00 uur, in het Pastoraal centrum, Park 55. Iedereen is van harte welkom bij beide bijeenkomsten. Vrij entree. Er is een collecte bij de uitgang.

### **Pelgrimage naar het licht**

In de Paasnacht van 2023, de nacht van 8 op 9 april, wordt weer de *Pelgrimage naar het Licht* gelopen. We verzamelen om middernacht bij de H. Clemenskerk en beginnen daar met een korte viering in de kerk. Daarna trekken we door en om Nuenen heen langs verschillende kerken en kapellen en dragen in een lantaarn, die aangestoken is aan de nieuwe Paaskaars, het licht van Pasen met ons mee. Onderweg zijn er stopplaatsen waar we stukjes uit de bijbel lezen, die met Pasen te maken hebben en waar we ook te eten of te drinken krijgen. Om ± 7 uur 's morgens arriveren we op begraafplaats De Roosdoncken aan de Broekdijk, waar we op alle graven een lichtje ontsteken. Daarna is er een paasontbijt in De Regenboog. De hele wandeling is ongeveer 23 km. Start bij de H. Clemenskerk op 9 april 0.00 uur.

### **De Bijbel als bron van hoop**

Hoop is wat anders dan optimisme. Geloof, hoop en liefde zijn de drie goddelijke deugden waarover Paulus in zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe schrijft. Geen enkel mens kan zonder de deugd van de hoop. In de brief aan de Hebreeën wordt ook een omschrijving van de hoop gegeven. De schrijver ziet het zo: 'Het geloof vormt de vaste grond van wat wij hopen. Het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen' (hoofdstuk 11,1). Het gaat dus om het vermogen het bestaande te overstijgen. Met andere woorden: de hoop op Gods toekomst verandert het heden. Niet alleen oudere mensen maar ook jongeren lijden onder eenzaamheid. Er leven breed gevoelens van angst, onzekerheid en onderhuidse spanning. Maar de Bijbel als bron van hoop kan voorkomen dat wij vervallen tot somberheid en cynisme. Wij moeten juist nu als gelovigen elkaar niet ontmoedigen maar bemoedigen. Niet demotiveren maar juist motiveren met hoopvolle verhalen. Wij moeten God dan ook bidden om de deugd van de hoop. Ik laat mij daarbij graag inspireren door een diepe wijsheid van de erudiete anglicaanse theoloog Rowan Williams: het goede is hoopvol te leven met het imperfecte. Graag noem ik ook paus Franciscus. Voor de meeste katholieken is hij een groot Godsgeven voor de Kerk en de Wereld. Vanuit een diepe vriendschap met Christus is onze paus een van de weinige morele leiders van deze tijd. Met de felheid van een oudtestamentische profeet keert hij zich tegen de globalisering van de onverschilligheid en pleit hij voor onderlinge solidariteit en barmhartigheid. Juist in deze onzekere tijd hebben wij elkaar ontzettend hard nodig om overeind te blijven. Uit: Mgr. Dr. Gerard de Korte, *Geboeide vleugels, Brieven ter bemoediging*, Uitgave Adveniat 2021.