



parochie heilig kruis
nuenen gerwen nederwetten

Eenendertigste jaargang no 11

van week tot week

Openingstijden secretariaat: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 040-2831210

Website Parochie Heilig Kruis: www.parochienuenen.nl

Vieringen (voor actuele informatie zie website!)

H. Clemens Nuenen

27 mei 2023	18.30	uur viering met orgelspel; voorganger pastor Jos Deckers
28 mei 2023	11:00	uur Eerste Pinksterdag; viering met Parochiekoor; voorgangers pastor Hans Vossenaar en pastor Jos Deckers
3 juni 2023	18.30	uur viering met orgelspel; voorganger pastor Hans Vossenaar
4 juni 2023	10.00	uur Eerste Communieviering met Kinderkoor; voorgangers pastor Hans Vossenaar en pastor Paul Peters
	12.00	uur Eerste Communieviering met Kinderkoor: voorgangers pastor Hans Vossenaar en pastor Paul Peters
10 juni 2023	18:30	uur viering met orgelspel: voorganger pastor Rita van Eck
11 juni 2023	11.00	uur viering met zang van Christel en Catharien; voorgangers pastor Hans Vossenaar en pastor Rita van Eck

St. Lambertus Nederwetten

28 mei 2023	09:30	uur viering met orgelspel en cantor; voorganger pastor Paul Clement
4 juni 2023	09:30	uur viering met orgelspel en cantor; voorgangers leden werkgroep
9 juni 2023	19.00	uur Vormselviering; voorgangers deken René Wilmink en pastor Rita van Eck
11 juni 2023	09:30	uur viering; voorganger pastor Paul Peters

St. Clemens Gerwen

28 mei 2023	11:00	uur viering met Parochiekoor; voorganger pastor Paul Clement
4 juni 2023	11:00	uur viering met Parochiekoor; voorgangers leden werkgroep
11 juni 2023	11:00	uur viering met Parochiekoor; voorganger Paul Peters

In onze parochie zijn overleden:

Mevr. W.H.M van Duijnhoven – Sanders, Mevr. A.C.A. Witte – Oudt, Mevr. A.H.M. de Vries – van Grootel, Dhr. F.P. Vogels, Dhr. W.J. Kalb, Dhr. W.M. van de Vossenbergh, Dhr. P.W. Kleingeld

Het talenwonder van Pinksteren

Dit jaar is het Pinksteren op 28 en 29 mei, op de zevende zondag na Pasen, 10 dagen na Hemelvaartsdag. Het is daarmee de 50ste dag na Pasen en de laatste dag van de Paascyclus. Tijdens het Pinksterfeest wordt herdacht dat de H. Geest, de derde Persoon van de H. Drie-eenheid neerdaalde uit de hemel op de apostelen en op de andere aanwezige gelovigen. Op de 50ste dag van Pasen, op Pinksteren dus, kwam de beloofde H. Geest in Jeruzalem over de apostelen en Maria en de andere pelgrims neer. Dit staat beschreven in de Handelingen der apostelen 2, 1 – 41. “Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden vervuld met de H. Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken.” (Handelingen 2, 1 – 4). De mensen die nu vervuld zijn met de H. Geest gaan naar buiten en spreken tongentaal, profeteren en verkondigen de Blijde Boodschap, het evangelie in allerlei talen.

Met Pinksteren waaide er een Nieuwe Geest over de wereld, waardoor alle mensen elkaar zonder enige moeite konden verstaan. Het Pinksterverhaal staat lijnrecht tegenover het verhaal van de toren van Babel, waar de mensen elkaar niet meer konden verstaan (Genesis 11, 1 – 10).

Zo begonnen de leerlingen van Jezus met Pinksteren aan hun nieuwe leven zonder Jezus in hun directe omgeving, maar met de kracht en de hulp van de H. Geest die aan hen door Jezus voor zijn Hemelvaart was beloofd. Op diezelfde dag zouden 3000 mensen zich hebben laten dopen, Hierdoor werd de eerste christelijke gemeente gevormd. Pinksteren wordt gezien als het beginpunt van de christelijke kerk. Als de kerk ruim 2000 jaar later open blijft staan voor het waaien van Gods Geest, dan heeft zij een toekomst!