

Tekst uit de viering op kerstavond 24 december van Jocanto

Waar aan twee kanten wordt gevochten,
leeft aan twee kanten grote pijn.
Wie zijn wij om te bepalen
dat aan één van deze kanten
schuld en bestraffing moeten zijn?

Mensen staan onder constante invloed;
Emotie, media, verlies,
moeilijke keuzes, onmogelijkheden
en onze geschiedenis.
Het klinkt me te gemakkelijk
een kant te kiezen
als er zo veel van invloed is.

Waar aan twee kanten wordt liefgehad,
verspreidt licht zich door het duister.
Waar men durft te zijn wie men echt is,
wordt beter naar elkaar geluisterd.

Ik denk dat het een daad van liefde is
om niet te kiezen of uit te sluiten.
Liever sluit ik de warmte in
en laat beschuldigen buiten,
zoals het Kerstkind ons liet zien,
door nooit tot afkeur te besluiten.

Lizzy Huijberts