

Vormelingen op bezoek bij de burgemeester



De vormelingen van Parochie Heilig Kruis zijn begonnen aan hun reeks voorbereidende bijeenkomsten om in juni hun vormsel te gaan doen. De bijeenkomsten hebben allemaal een thema en het eerste thema was de inclusieve samenleving. En voor dit thema zijn we op bezoek geweest bij burgemeester Houben.

Afgelopen jaren hebben de vormelingen bij het thema inclusieve samenleving altijd gekeken naar Anne Frank en Nelson Mandela: waar hebben zij tegen gestreden en wat hebben zij bereikt. Dit jaar vonden we dat we het maar eens dichterbij huis moesten zoeken. Dus kijken naar de inclusieve samenleving in ons eigen dorp. Daarom hebben we gevraagd aan de burgemeester of we hem daarover een aantal vragen mochten stellen. En gelukkig hoefde de burgemeester hierover niet lang na te denken: we waren van harte welkom op zijn werkkamer in het gemeentehuis. Dus zaterdag 27 januari zijn de vormelingen (Heloisa, Leticia, Luca en Stan) met een aantal vragen aangeschoven aan tafel bij de burgemeester. Wat doet de gemeente voor eenzame mensen, heeft Nuenen veel activiteiten voor kinderen die een beperking hebben, hoe worden vluchtelingen opgevangen en hoe voorkomt Nuenen racisme? Op alle vragen is de burgemeester uitgebreid ingegaan. Soms zijn de dingen zo simpel: als alle bureaus goed op elkaar zouden letten, om zouden zien naar elkaar, dan zou dat al een heel grote stap zijn om het aantal mensen dat zich eenzaam voelt in Nuenen te verminderen. Gelukkig wordt er al heel veel gedaan voor kinderen met een beperking, vooral door allerlei verenigingen. Maar hier kunnen we als gemeenschap nog wel wat stappen zetten. En de vluchtelingen? Toevallig zijn op de dag dat we bij de burgemeester op bezoek gingen, 50 vluchtelingen in Nuenen aangekomen. En ze worden opgevangen in de tuin van het gemeentehuis. Daar is met man en macht, en met hulp van heel veel vrijwilligers, gewerkt aan een tijdelijk onderkomen. Tot slot: racisme in Nuenen. Helaas komen we dat ook tegen in Nuenen. De tip van de burgemeester bij dit laatste onderwerp was, blijf met elkaar in gesprek. We kunnen het nog zo oneens met elkaar zijn, maar we moeten met elkaar in gesprek blijven.

De twee dingen die eigenlijk continu terugkwamen in het gesprek waren: omzien naar elkaar en met elkaar in gesprek blijven.

's Avonds tijdens de viering hebben we geluisterd naar 'Kinderogen' van Kinderen voor kinderen.

*Ja, als we elkaar meer accepteren
Er is zoveel gezeur,
Men is zo eigenwijs
Het grijze krijgt weer kleur
Als je door kinderogen kijkt*

En zo is het maar net!

Han Waalen