

Oecumenische viering Wereldgebedsdag in DE REGENBOOG

Thema: Verdraag elkaar in liefde, Efeziërs 4, 1-7

Vrijdag 1 maart 2024 gaat het Gebed opnieuw de wereld rond. In honderden plaatsen in Nederland wordt dan gebeden, gezongen én gecollecteerd voor enkele projecten: bestemd voor Israëliëse en Palestijnse jongeren.

De viering van 2024 roept ons op om elkaar te dragen en te verdragen in liefde, ondanks alle problemen en onderdrukking. Dat is ditmaal heel actueel, want de liturgie werd geschreven door een groep Palestijnse Christenvrouwen uit verschillende kerken.

Het thema, dat de vrouwen kozen is gebaseerd op Efeziërs 4, 1-7. De brief is van Paulus aan de geloofsgemeenschap te Efeze. Paulus dankt God voor de Efeziërs, die hun liefde en geloof leefden. Hij bidt God dat ze de drie waarheden mogen zien: de hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, de rijkdom van Gods glorieuze erfenis onder de heiligen, en de onmetelijke grootheid van Gods kracht.

Wij vieren de Wereldgebedsdag samen met de Parochie Heilig Kruis en de Protestantse gemeente.

U bent van harte uitgenodigd voor deze viering op vrijdag 1 maart a.s. om 14.30 uur in de REGENBOOG aan de Sportlaan te Nuenen.

Bid u mee met de gebeden van de Palestijnse vrouwen?



Het WGD-kunstwerk is gemaakt door Halima Aziz. Het werk vertegenwoordigt drie Palestijnse vrouwen die samen bidden in de natuur op een vredige plek. De olijfbomen/takken zijn een teken van eeuwig en overvloedig leven.