

dinsdag 23 april om 20.00 uur in de Regenboog lezing door: Corine Beeuwkes-van Ede (uit Helmond) over Etty Hillesum



Esther (Etty) Hillesum (1914-1943), geboren in een Nederlands-Joodse familie, kreeg in 1981 bekendheid door de publicatie van een bloemlezing uit haar dagboek, 38 jaar nadat zij in Auschwitz werd vermoord.

In haar dagboek vertelt zij hoe zij ook in de hel van de concentratiekampen het geloof in de mens niet opgeeft. In ieder mens zit volgens haar 'iets van God'. Juist dat 'goddelijke' probeert ze in ieder mens op te graven, hoe moeilijk dat soms ook is.