

Pelgrimage naar het Licht, Paasnacht 2025

In de Paasnacht, de nacht van zaterdag 19 april op zondag 20 april, wordt opnieuw de Pelgrimage naar het Licht gelopen. Deze meditatieve wandeltocht voert ons langs kerken en kapellen in en om Nuenen. Daar zullen we pauzeren voor een lied, een tekst of stilte. Het thema van de tocht is: 'Na regen komt zonneshijn'.



De tocht is deze keer iets anders dan afgelopen jaren.

De route dit jaar is: (de tijden zijn bij benadering)

4.30 uur Antoniuskapel op Eeneind,

5.40 uur Van Goghkerkje in Nuenen

6.30 uur begraafplaats de Roosdoncken aan de Broekdijk

7.15 uur Paasontbijt in de Regenboog.

Op de begraafplaats zullen we met het licht van de lantaarn die we de hele tocht meedragen op elk graf het Paaslicht ontsteken en samen het Paasevangelie lezen.

U en jullie worden uitgenodigd aan de wandeling deel te nemen, of een gedeelte van de tocht mee te lopen. En er zijn mensen, vaak met kinderen in de basisschoolleeftijd, die tegen het ochtendgloren aansluiten bij de wandelgroep, om juist het laatste deel van de tocht mee te lopen en mee te ontbijten.

Graag weten we vooraf wie er mee komt lopen en wie er mee komt ontbijten. Daarvoor kun je je aanmelden bij:

Tietje van der Goot, tel. 06-232 306 69, e-mail: tiertje62@gmail.com

Suus Lier, tel. 787 05 32, email: s.lier@onsnet.nu

Aan de wandeling en het ontbijt zijn verder geen kosten verbonden.