

Op verzoek van Ruud Bovens, stuurde zuster Boni een kerstgroet. Omdat het te laat was om de volledige tekst te plaatsen in **kruiswoord** is deze hier te lezen:

Lieve mensen van Nuenen - Gerwen - en Nederwetten.

Ofschoon we in dit corona -tijdperk afstand van elkaar moeten houden, wil ik toch heel graag even jullie nabij zijn. Gelukkig dat dit mogelijk is dank zij de moderne communicatie- middelen die zelfs reiken tot in het verre Kalimantan Timor (Oost Borneo) waar ik 51 jaar ben.

Ik spreek graag mijn gevoelens van dankbaarheid uit voor jullie meeleven in dit jaar dat bijna voorbij is. Dank voor jullie liefdevolle aandacht, sympathie en financiële steun dat ik weer mocht ervaren ofschoon het ook voor jullie een jaar is geweest met heel veel beperkingen, zorgen, onzekerheden en vragen zoals ook hier in Indonesië. 'Pas als de nacht het donkerst is, kan je de sterren zien'. Gelukkig dat het getij nu keert en dat we hoopvol onze weg verder mogen gaan. Hoopvol, dat wil zeggen: vertrouwend steunend op de belofte van God die als de Emanuel met ons meetrekt. Door alles heen houdt God ons vast; met Hem is onze tocht in veilige handen.

Lieve mensen, van harte wens ik U allen een zegenrijk kerstfeest en nieuwjaar toe. Een heel hartelijke groet van Zr Boni, (de zus van jullie beminnelijke pastoor in de jaren 1994 – 2014)