

EERSTE PRIJS LOTERIJ PAASKNUTSEL-MARKT

Enkele weken geleden deden 20 kinderen in een feestelijke viering in de Clemenskerk in Nuenen hun Eerste Communie. Een jaar lang werd hier naar toegewerkt door middel van ouderavonden, gezinsvieringen en werken in groepjes aan de hand van een map vol informatie, vragen en opdrachten. Ook bezochten we het bakkerijmuseum in Luyksgestel en was er een middag in Het Klooster met IVN.

Veel ouders van communicanten werkten op alle fronten mee om van deze gebeurtenis een succes te maken.

Elk jaar wordt een **goed doel** vastgesteld waarvoor dan door de communicanten geld wordt ingezameld via o.a. collectes en een Paasknutsel-markt.

Voor de eerste keer werd er ook een loterij georganiseerd: 900 loten à € 1,00 werden verkocht. **De prijs:** een minuut gratis winkelen bij de Jumbo in Nuenen.

De prijs is gevallen op lotnummer 363. De gelukkige winnaar kan zich melden op het secretariaat van de parochie.

Het goede doel dit jaar: Stichting Leergeld Nuenen.

Ruim € 2000,00 brachten onze communicanten bij elkaar voor het goede doel. Een super resultaat waarvoor hartelijk dank!

Paul Peters, pastoraal werker